

FÖRROCHNU

TIDSKRIFT FÖR EN FOLKETS KULTUR NR 1 1983 PRIS 20KR

Slöjden i skolan

Fosterbarn berättar

Röntgenkristalloografi

Torsten Jurell



FÖRROCHNU

Tidskrift för en folkets kultur

Styrelse:

Gun Kessle, ordförande
Ulla-Britt Antman, ansv. utg.
Kerstin Nordfors, kassör
Christina Ericsson
Tomy Gustavsson
Gunnel Karlsson
Per-Olof Käll
Margareta Zetterström
Håkan Ågren
Kent Begler
Eva Bäckstedt
Annelie Jordahl
Anne Lidén
Siwe Raadik

Adress: Hornsgatan 170, 2 tr.

117 28 Stockholm

Tel: 08-84 73 14

Förr och Nu ägs av föreningen

med samma namn

Mottagning: måndagar 18–20.00 Föreningens paroller är:

Postgiro: 35 60 72-9

• FÖR EN FOLKETS KULTUR

Bankgiro: 324-1262

• FÖR EN FOLKETS HISTORIA

Prenumeration: 75:-/4 nr

• FÖRSVAR FÖR YTTRANDE-

Stödprenumeration: 100:-/4 nr

OCH TRYCKFRIHET

Medlemskap: 250:-

• ANTIIMPERIALISM

Arsavgift 50:-

Innehåll

Per-Olov Käll. Ledare.	4
Helena Henschens. Åra vare Gud i höjden, detta har jag gjort i slöjden.	5
Anders Johansson och Tom Hedlund. Fosterbarn berättar.	17
Sven Hovmöller. Röntgenkristallografen – en hörnpelare i vår kunskap om världen.	29
Peter Ekström. Torsten Jurell, ett väntporträtt.	35
Anders Björnsson. Krigsbarnet.	45
Håkan Ågren. Skriet från vildmarken eller saltei i demokratin.	46
Hans Ekström. Fågelstråk.	57
Jan Lindahl. Tegnér måste ses i helfigur.	58
Lars Andréée. Jan Myrdals Barndom.	60
Bokanmälningar.	62

Framsidan: Ur Härtönäs röda garde. Grisailleträsnitt 1977.

Baksidan: Hodjas Ryggbesvärs. Se vidare artikeln om Torsten Jurell, sid 35.

Ledare

Alltsedan Alva Myrdal på 50-talet hävdade att det största hindret för skolans utveckling utgjordes av (de dåvarande) lärarna, har detta av och till varit ett ledande tema i skoldebatten. Jag tror man kan säga, att Alva Myrdals hållning – hur oavskiltig och ofreflektierad den än kan ha varit – i det stora hela även motsvarar den tongivande socialdemokratiska inställningen till skolan. Om skolan har man ofta skämtat bland ledande socialdemokrater. Därtill ansågs fler skolan borgerlig och konsernativ och benägen att motarbeta strävanden mot ökad jämlikhet och demokrati. En uppbar fara med denna propaganda var dock, att den hotade att trycka undan självgärunda larna för en meningsfull skolverksamhet.

Efter ett par decenniers intensiv reformverksamhet har det svenska skolväsendet sluttigen hamnat i det läget, att det inte längre tycks veta på vilken fot det skall stå. Stormen har bedarrat, de pedagogiska oraklen har återvänt till Delfi efter sjuttiotalets picknick i det gröna och den nya läroplanen för grundskolan, välsignad av samtliga riksdsagspartier, är ett manifest fullt av välviliga avsikter och oklart formuleraade mål. Samtidigt kan den nya läroplanen, Lgr 80, med lite ond vilja ses som ett dokument över skolans tilltagande byråkratisering och psykologisering; i förlängning en skyttar den terapeutiska skolan, skolan som fritidsverksamhet åt kroniskt undersysselsatta ungdomar. Paradoxalt nog tycks det förhålla sig så att SÖ och skolpolitikerna efter hård kritik plötsligt och till synes lagt helhetsvaret direkt i folkets händer, i varje fall i läraarnas. En demokrat borde kanske i själ och hjärtat gläddas över utvecklingen. Med ens tycks allting blivit möjligt, ja rent av blivit ett

påbud från myndigheterna. Varje svensk grundskola har utrustats med så unika möjligheter att lägga upp kursplaner och studieprogram, arrangera temastudier och ämnesövergripande verksamheter att man måste ställa sig ifrågan, om det inte nu föreligger en risk att vi får ett kvalitetsmässigt ytterligt differenterat skolsystem. Samtidigt när oss rapporter om hur de nya arbetsmetoderna visat sig producera formliga superlärare. Det lär nu finnas högstadielärare, som undervisar i inte mindre än tio ämnen!

Det är naturligtvis tänkbart att den svenska skoldebatten nu häller på att nykira till – att någon form av realism är på väg tillbaka. En viss verkan tycker man ju det borde ha, att efter det skolpolitiskt tvivelaktiga sjuttiotalet ett antal praktiskt verksamma pedagoger och fristående debattörer tagit till orda. Till dem vars röster hörts mest tydligt här bland de praktiska pedagogerna Arne Helldén och bland de fristående debattörerna Gunnar Ohrländer. Men säker kan man inte vara. När det gäller skolan tycks ingenting riktigt säkert. Samtidigt som debatten om skolans innehåll förs vidare är det nödvändigt att kräva att de politiskt betonade angreppen mot läraarna upphör. Förorsöken att ställa lärares i motsättning till ”vanliga knegare” är faktiskt falska. Demokratins och kulturens fortbestånd förutsätter en kunnig och självständig läraarkår. Annars skulle det kunna hända, som vinyligen kunnat läsa i en annons: ”Yrkeskunskaper är inte längre nog – nu är det rätta psykologiska ögonblicket att utveckla sig själv och förkovra sig i värden av de personliga relationerna”.

Ära varé Gud i höjden, detta har jag gjort i slöjden

av Helena M Henschén

■ På Stockholms stadsmuseum visas fram till 3 juni 1983, utställningen SKOLBARN om Stockholms folkskolor från 1842 fram till idag. Ett avsnitt handlar om skolslöjdens utveckling, vilket har inspirerat till den här artikeln. Samtliga bilder är hämtade från utställningen.

Vem minns inte mödan med den lilla handsydda flaggan, i fällsöm och med de rätta proportionerna mellan gult och blått? För de flesta av oss är minnen från skolslöjden laddade – med storhet och skaparlusteller med det motsatta. Trädens som det jämt blev knut på, avundsjuk beundran inför väninnan som hann en hel babyutstyrsl färdig innan värtermemens slut. I hundra år har svenska hem begåvats med föremål som barn har slöjdat. Ofta praktiska, som nyckelhängaren eller det rejala skolköksförfädet som höll i många år efter skolans slut. I bland kuriösa, som grytunderlägget av vaxduk med massor med påsydda knappar. Även om äldre tiders slöjdärrare ibland var petiga i överkant, så lyckades de lära barnen hantera näl och tråd, hammare och såg. Flickorna lärde sig stoppa stumper, sy utanpålappar och infällda, kråkspark, kastsiö, vändsöm och fällsöm. Pojkarna vissste att hyvla i

träets längdriftning, sinka ihop en låda, gersåga och läsa arbetsritningar. De flesta vuxna vet hur man fällar upp byxben – de skulle aldrig drömma om att använda tejp eller häftapparat – och de flesta väljer trålim och inte RX-lim om de ska laga en trasig köksstol. Sådant fick de lära sig i slöjden och den kunskapen var användbar. Men hur många unga har den?

I den gällande läroplanen finns ingen systematisk lärogång formulerad som lärares kan ha stöd av – och som garanterar barnen och deras föräldrar att skolan åtar sig undervisning i bestämda slöjdtekniker. Våra barns kunskaper i slöjd är avhängig den enskilda lärare, den enskilda skolan och vad det enskilda barnet har lust att göra. Eftersom slöjdärrare i allmänhet är praktiska och förmittiga mäniskor, så tillverkar barnen ofta bra slöjdssaker. Under de senaste ijugor åren har det knappast skett tack

Per-Olov Käll

T.v. Ur "Förebilder för undervisningen i träslöjd vid Stockholms folkskolor", 1927.



vare läroplanernas skrivning, snarare trots borde inlemmas i undervisningen. På så sätt skulle man uppnå en förening mellan teori och praktik. Geometri och linje ritning skulle tex kunna tillämpas praktiskt i pappslöjden.

Tidigare hade det funnits slöjdskolor på en del håll, som syftade till att ge fattig ungdom möjlighet till nödörtifig försörjning. Den pedagogiska skolslöjden som infördes i folkskolan var någonting annat, den syftade inte till att utbilda hantverkare. Istället talade man om slöjd i uppfostrans tjänst. Skolslöjden hade vid sekelskiftet följande målsättning:

Gossar
Väcka intresse och aktning för kroppsarbetet. Vänja lärljungen vid ordning, noggrannhet, frukt och tidens pedagogiska diskussion. Folkskolan kritiseras för att vara ensidigt teoretisk. Ämnen som slöjd och hushållsgöromål

börde inlemmas i undervisningen. På så sätt skulle man uppnå en förening mellan teori och praktik. Geometri och linje ritning skulle tex kunna tillämpas praktiskt i pappslöjden.

Hantverkets betydelse för att bibringa barn och ungdom arbetsglädje och en god moral, hade sedan långt förfäktats av pedagoger och praktiska uppfostrare. Friedrich Fröbel, tysk småbarnspedagog vid 1800-talet, införde handarbete och smäslöjd som central del av verksamheten i sina barnträdgårdar. Den franske 1700-talsfilosofen Rousseau skrev i sin bok "Emile eller Om uppfostran" att gossemen Emile skulle utbildas till "en mänsklig, inte en lärde". Han skulle lära sig snickarens yrke, det mest "heta" av alla yrken, i vilket handens och hjärnans arbete kombinerades i ständigt växelverkan.

Riksdiplomatsbeslutet 1841 om en allmän svenska folkskola var en seger för folkkunskapens

uppmärksamhet och ihärdighet. Utveckla händighet, raskhet, omdömesförmåga och skicklighet. Öva äga att uppfatta och handen att utföra. Stärka den fysiska kraften.

Flickor

Öva handen och ögat. Skärpa tanken. Stärka ordningsgeminnet. Utveckla självverksamhet. Framkalla kärlek till noggrant och omsorgsfullt utfört arbete. Sätta flickan istånd att fullgöra sina husliga plikter.

Ständigt i uppfostrans tjänst var ingen ny tan-

gälla lika för hela landet. Mekaniskt utantill-
rabblande och ensidig katederundervisning
skulle ersättas med arbetsskolans idé. Barnets
intressen, dess aktivitet och produktivitet
skulle i ökad grad få utlopp i skolämbetet. Ar-
betsglädje – själverksamhet blev honnörs-
ord. I skolslöden gavs möjligheter att förverk-
liga dessa strävanden.

I anvisningarna för skolsjöd enligt 1919 års undervisningsplan utgör fortfarande modellserierna i manlig och kvinnlig sjöjd, fundamentalitet. Men undervisningen skulle inte längre vara lika bunden vid dem som tidigare.

"För tillgodoseende av tärfjungarnas särskilda anlag samt främjande av deras företagsamhet och uppfinningsförmåga må lärfjunge kunna efter lärarens beprövande få utesluta vissa föremål i modellserien även som tillhörande parallellnummer och i särskilt förfärdiga andra föremål efter fritt val varvid dock må tillses,

Ur "Stockholms folkskolors modells serie för
träslöjd", 1914.



Salomons arbete med utvecklandet av en metodiskt uppbyggt slöjdundervisning, fick en stor betydelse för ämnetts utformning både i Sverige och utomlands. Hans undervisningsmetod förekom inte endast vid folkskolorna, utan infördes också vid läroverken, ofta med den folkskollärare som handledare.

I beskrivningar från Slöjdseminariet vid Nässås, berättas om folkskollärare som i tusental besökte skolan och vände hem med entusiasm och nybyggaranda i slöjdens tecken. Så inredde det tex folkskolläraren Karl Holmqvist i Bil-linge en slöjdsal på skolvinden. Han tillverkade själv hyvelbänkar och verktyg anpassade för barn. Alla verktygskraft var poverade, för han förstod att barnen skulle vara mer rädda om dem då. När hela utrustningen stod färdig, bjöd han in skolstyrelsen för att se på inredningen. Men ingen kom! Istället fick han 100:-. Efter särskild tillåtelse från styrelsen, fick barnen använda skolans ved att slöjda i. Det blev degspadar, tröskverkskuggar, klädhyror, mjölskopor och hönstråg. Vid läsårets slut hölls auktion på slöjdalsten och pengarna som flöjt in gick till omkostnaderna för slöjdundervisningen.

Kvinlig slöjd

Fröken Hulda Lundin var Salomons motsvarighet på den kvinnliga slöjdens område. 1881 hade hon företagit en studieresa i Tyskland och lärt sig den "Schallenfeldska metoden". Vilkun hon omarbetade för svenska förhållanden. Principen var densamma som "träslöjdens", dvs barnen skulle stegevis lära sig allt svårare uppgifter efter en fastställd modellse-
ri.

Hulda Lundin startade utbildning av slöjd-lärarinnoar 1882 och blev slöjdinspektör vid Stockholms folkskolor 1885. Hennes "stockholmsmetod" spred sig och tillämpades vid sekelskifte över hela landet.

Arbetsplädie och självverksamhet

Återtaget och sjuverksamhet
1919 års undervisningsplan manifesterede folkskolan som allmän barndomsskola. Staten tog ett samlat pedagogiskt grepp och ansvar för alla landets folkskolor. Tim- och kursplaner för varje ämne fastställdes och de skulle



Kvinlig slöjd i Katarina folkskola, Stockholm 1892. På svarta tavlan är flickornas
läxer uppställda. Ettos: Stockholm's stadsminneum

lade slöjdarbetet i minsta detalj. Varje små- förespråkare. Det var i samma anda, i ekot från den franska revolutionen som socialliberalerna som Fridtjuv Berg och Anna Hierta-Retrizius medverkade till att slöjden infördes som åmänt i folkskolan.

Slöjdseminariet vid Näas
Den person som konkret utvecklade den pedagogiska slöjden och medverkade till dess införande i folkskoan, hette Otto Salomon. 1874 började han utbildningen av manliga slöjdhärrer vid Slöjdseminariet vid Nääs i Västergötland. Salomon menade att det var folkskollärarna som var de bäst skickade att undervisa barnen i skolslöjd. Tillsammans med sina elever folkskollärarna, studerade man och planerade.

att han icke går miste om någon av de viktigare övningarna".

Sjödföremläns nyttoaspekt betonades. Svenska folket var fattigt efter det förstavarldskriget. Man hade inte råd att slösa. "Då föräldrarna få vidkännas kostnaderna för materialet, måste den fordran vara oefterrivlig, att varje föremål, som tillverkas, skall vara verkligt användbart för lärljungen själv eller i hennes hem... Aven då lärljungarna erhålla materialet kostnadsfritt, må det icke försplillas genom tillverkning av föremål, för vilka kanske flertalet barn i klassen icke har någon användning".

Sjödundervisningen skulle sättas i samband med undervisningen i andra ämnen som hembygdskunskap, teckning, geometri och naturkunnighet. De slödsaker som barnen tillverkade skulle vara praktiskt brukbara i hemmen eller arbetslivet, vid lekar och idrottsutövningar eller för andra undervisningsändamål.

Barnen sydde förkläden och gymnastikpåsar, slöjade bolträn och pennskaff i de högre klasserna skidor och växtpressar. Till hemmen slöjades diskortkäställ, bakkord, strykbreden och skoborsthyllor. Och i pappslöjden kunde de tillverka skyddspärmar för böcker na, pennskrin och mappar för lösa papper.

Från nyttosjöd till skapande verksamhet

På 1920- och 30-talen fördes en intensiv pedagogisk och barnpsykologisk diskussion bland lärare och andra som hade med barn att göra. Allt fler kritiska röster höjdes mot skolslöjden som ansågs alltför bunden och passiviserande.

Carl Malmsten var möbelarkitekt med starkt utvecklad känsla för trä, hantverk och hemslöjdstradition. I ett föredrag i Svenska slöjdforeningen 1922 framförde han idéer om en reformerad skolsjöd. Modellserierna skulle läbort, de förtog barnens arbetsglädje. Istället efterlyste han en "naturlig sjöjd" som med barnets intresse och inneboende skaparkraft som drivfärder, skulle leda till ett friare och mer lustfullt slöjdande. Barnet skulle i möjlighete mån själv tänka ut sin slöjdsak bearbeta uppslaget, fundera ut arbetsgången och därigenom "besjäla sitt arbete". Lärarna skulle

fungera som insiktsfulla rådgivare, eggande, ledande och hjälpanande. Den färdiga slöjdsaken skulle ytbehandlas, vilket inte förekom tidigare. På så vis skulle barnets färgkänsla och dekorativa skaparglädje övas. Skolans slöjdundervisning skulle näma sig det gamla hemslöjdandet och en "modern hemkultur".

1946 års skolkommision (med bl.a Alva Myrdal och Stellan Arvidson) tog fasta på kritiken och tankegångar som bl.a Malmsten hade förespråkat. Kommissionen betonade individualisering och skapande verksamhet i slöjden: "Själva verksamhetsglädjen måste betraktas som ett viktigt mål för de praktiska ämnena... Så långt som möjligt bör arbetet utformas med hänsyn till elevernas förfälag".

Barnet i centrum

1962 genomfördes den nioåriga grundskolan. Att slöja efter en fastställd modellserie togs bort liksom föremålen nyttoaspekt. "Var och en får utföra sina egna arbetsuppgifter, och arbetstempo anpassas till det för eleven lämpliga", skrev man i 1962 års läroplan. Med fantasi och verksamhetslust skulle barnen skapa för lek, hem och fridit, inte som det formulerades i 1919 års undervisningsplan, "föremål praktiskt brukbara i hemmen, arbetslivet, vid lekar och idrottsutövningar eller andra undervisningsändamål".

Den nya tiden skolpolitiker hade sagt sitt: hyllandet av fritid istället för arbetsliv, leksaksstilkverkan istället för växtpress. 1969 års läroplan tog ytterligare steg i denna riktning. Utgångspunkten blev nu eleven själv. "Varje elev ska i sitt skapande uttrycka upplevelser och erfarenheter". Terapeutiska tankegångar alltså, fjärran från en systematisk lärogång i olika slöjdarters tekniker. "Generella råd och regler kan inte uppstållas för detta arbete", skrev läroplanens författare helt konsekvent.

I gr-80, den läroplan som gäller från hösten 1982, delas slöjdämnet in i tre delar: skapande verksamhet, produktion och konsumtion, miljö och kultur. Förutom att barnen ska slöjda "i hård och mjuka material" ska tid ägnas åt diskussion av konsumentfrågor, påverkan av marknadsföring, resursfrågor, råvarutillgång



Sjödläraren och hans elev på 1940-talet. Foto: Morgontidningens arkiv i Nordiska museet.



och behov, energifrågor i samband med slöjds-
arbetet etc, etc. Det en gång renodlat praktis-
ka slöjdämnet har i vår tids skola förändrats
till ett diskussionsämne med praktiska inslag –
om man tar läroplanens anvisningar på orden.
Nu skiljer sig skolans praktik från läropla-
nernas visioner. Det går alltså inte att ge en
riktig bild av dagens skolslöjd, utan att under-
söka vad barnen faktiskt får slöjda. Men läro-
planernas skrivningar har på längre sikt bety-
delse för skolslöjdens utveckling, eftersom de
i första hand påverkar slöjdärrarutbildningen.
Om tio år kanske vi inte har slöddläraresom
kan sinka en låda eller gersåga – eller sy den
där lilla handsydda flaggan, i fällsöm och med
de rätta proportionerna mellan gult och blått.



*Ur modellserven för kvinnlig
slöjd 1910. Foto: Stockholms
stadsmuseum.*

Vad gör barnen i slöjden?

Jan Billman är slöjdlärares i Sundby skolan utanför Stockholm. Inför utställningen SKOLBARN besökte vi skolan, och han berättade.

– Vi försöker alltid göra ett stort grupperbete för skolan, i årskurs 8. Vi har gjort schackpjäser, stora som man kan spela med på skolgården. Ett är tillverkade eleverna skyttar till lärosalarna och de sitter nu på skolans dörrar, ett annat år gjorde vi hängare i metallslöjden där vi såg att det fanns.

Förra året gjordes en gemensam tavla som sätts i matsalen. Den föreställer glada och lednsa gubbar som går att vrida på. Det var en kul idé, vi stackade om den, resonerade om vad vi skulle göra och så kom vi fram till den där tavlan. De elever i klassen som hade valt tråslöjd, gjorde varsin gubbe av en tvåtumsträbit.

I årskurs 8 har man två år kvar, det är fortfarande värt något att jobba för sin skola. I nian kunde titta på det som de gjorde i åttan. Det är mysigt att tänka att det här jag förra året

för våran skola. Det ger en bra känsla av att det är vår skola, det är min skola jag går i. Vi har inte helt frifritt från skadegörelse, men vi har lite skadegörelse i vår skola. Det beror inte enbart på det här, men det hjälper till i alla fall. Jan undervisar i trä- och metallslöjd från årskurs 3 till 9. Förra läsaret lade han upp undervisningen så här i årskurs 3:

1. Alla barn tillverkar var sin namnsskytt att ställa på slöjdbänken. De lär sig att säga rakt.
2. Figursågning. Ett troll tex sägas ut i spänplatta och målas.
3. Båtar, valfri modell men ganska små. Ger övning i sågning, filning, ev urholkning och borring. Målas sedan.
4. Ett grupparbete, tex en kulgubba där varje barn gör varsin bit av banan.
5. Sedan monteras den ihop och ev hinder korrigeras omkulon hoppar av. Efter en tids lek återanvänts bitarna.
5. Småsaker för de barn som hinner klart: smörkniv, pennställ etc.



T.v. "Förra året gjorde vi en gemensam tavla som sätter i matsalen", berättar Jan Billman, slöjdlärares i Sundby skolan. Foto: Göran H Fredriksson, Stockholms Stadsmuseum.



T.h. "Vi försöker alltid göra ett stort grupperbete för skolan i årskurs 8. Vi har gjort schackpjäser, stora som man kan spela med på skolgården". Foto: Göran H Fredriksson, Stockholms Stadsmuseum.

Vem bestämmer vad barnen ska slöjda?

Det är väldigt individuellt för varje lärares. En del utgår nästan bara från ungarnas idéer. Jag jobbar inte riktigt så utan bestämmer arbetsområden där man är fri att välja och komma med egna förslag. Just nu håller vi i arskurs 6 på med pallar. Det är ett klassiskt slöjföremål och man kan utnyttja traditionell kunskap om hur en pall ska tillverkas. Men jag säger inte, så här ska pallen se ut. Istället berättar jag hur man förr använde pallar: mjölkpall, där man satt och mjölkade kossorna tex. Vi pratar om hur man skulle kunna använda pallen hemma. I hallen när man knyter skorna, ha den när man ska komma åt kakburken högt upp... Sedan går vi igenom hur en pall kan se ut och varje barn ritar varsin pall och tillverkar den.

Om någon ritar en pall som inte fungerar...?

Ser jag en pallritning där pallen kommer att rasa när man sätter sig på den frågar jag eleven: Tror du att den kommer att hålla? Hur skulle man kunna sätta ihop tråbitarna så att den fungerar? Kan vi tänka oss en annan utväg innan du börjar jobba med den?

Samtidigt visar jag hur man har gjort eller kan göra sammansättningar i trä. Det är min skyldighet att lära ut det. Det är ju inte meningen att man ska gå tillbaka till någon sorts nollpunkt, att barnen ska börja om med att prova sättandet som man redan har försökt och erfört i hundratals år. Vi får inte glömma bort utvecklas också på högstadiet.

det historiska perspektivet och använda oss av det.

– Jag tycker att ungarna ska slöjda för att få ett begrepp om material. Vad som är äkta och oäkta material. De ska få en känsla för naturmaterial och konstgjorda material.

– Jag tycker att de i slöjden ska lära sig att tänka konstruktivt. Att se hur en sak kan utvecklas från en skiss på ett papper till en verklig sak. Barnen ska få slöjda för att få fart på den kreativa förmågan, förmågan att upptäcka och få uppleva den där härliga Aha-känslan.

– Jag tycker att man ska slöjda för att få ett perspektiv på dagens köp- slit och slägsamhälle och förstå att man kan använda grejer lite mer än vad man gör idag och återanvända. Och kanske kunna spola några av de där hemskå sakerna som man blir pålurad ute i affärerna.

Samarbetar du med andra lärare?

Vi har bra erfarenheter av hur slöjden kan fungera med andra ämnen. Vi gjorde till exempel reliefier med heraldiska motiv i samband med att eleverna läste om riddartiden i historia. Vi har gjort flera projekt till sammans på låg- och mellanstadiet. När årskurs 4 i orienteringsläroret studerade indianer, gjorde vi en indianby och totempålar i slöjden. Samarbetet fungerar alltså på jäg- och mellanstadiet och det finns klara tendenser att det kommer att utvecklas också på högstadiet.

■ På Allmänna barnhuset i Stockholm hamnade föräldralösa barn och barn vars föräldrar inte kunde ta hand om dem. Mellan 1880 och 1922 skrevs in emot 20 000 barn in. Så snart det var möjligt utackorderades de som fosterbarn. Om fosterbarnens historia – och då framför allt på Öland – berättar här Anders Johansson och Tom Hedlund. Avsnitten är hämtade från en bok, ”Öland – de fattiga socknarna i norr”, som beräknas utkomma i vår.

I Allmänna barnhusets arkiv i Runebergsgatan 11 i Stockholm finns ett fotografi som föreställer tre kvinnor i en spädbarnssal på barnhuset vid Norrtullsgatan. Det är en förskräcklig och mycket talande bild, tagen något decennium före sekelskiftet. Kvinnornas ansikten uttrycker tomhet. Den glädjelösa, kliniska miljön slår rakt mot betraktaren. Man tycker sig känna såplukten och det stränga reglementet.

Kvinnorna tjänstgör som ammor på Allmänna barnhuset. De har fött barn utanför äktenskapet och varit oförmögnat att själva sörja för barnet.

Möjligheterna för en ogift, fattig barnaföderska att själv göra detta var små i storstaden, dit hon ofta sökte sig från landsbygdens påvinst och förlust för att föda sitt barn nära gravdelen inte längre gick att döla. Kanske kunde den unga kvinnan ackordera ut sitt barn till någon familj för betalning medan hon arbeta-

de. En annan utväg var att lämna bort barnet till en så "änglamakerska", vanligen en gammal barnmorska som försörde sig på att ta emot barn mot betalning. Dessa barn vanvärades till döds, de blev "änglar". Änglamakriet förekom långt in på seklet – inte förrän 1902 stadgades ammälningsplikt och befogenhet för myndigheterna att förbjuda sådana kvinnor att ta fosterbarn.

För att få in sitt barn på Allmänna barnhuset kunde kvinnan själv "amma in" det till sammans med ett främmande barn under åtta månader. Men efter avslutad tjänst måste hon lämna sitt barn. Kanske är det därför kvinnorna på bilden tittar med så tomma ögon mot fotografen.

Allmänna barnhusets uppgift var ånda se-

dan starten att ta hand om föräldralösa barn

och senare också om barn vars föräldrar inte

kunde göra det. Så snart det var möjligt utack-

Fosterbarn berättar

av Anders Johansson och Tom Hedlund

orderades barnen, som fosterbarn, för det mesta till landsorten mot en ersättning som första året uppgick till 100 kronor och därefter successivt sjönk, till 40 kronor från och med fjärde året. Verksamheten hade betydande omfattning. Mellan 1880 och 1922 då de sista barnen och ammorna lämnade barnhuset skrevs in emot 20 000 barn in där. Dödligheten på barnhuset var hög, särskilt före 1885, så länge institutionen låg kvar i den stora fängelsekommunen byggnaden i hörnet Barnhusgatan/Drottninggatan.

Hur gick det för de barn som föddes av gifta mödrar – i Stockholm var nästan var tredje mammans ensamstående – i sekelskiftets Sverige.

Om detta stora socialhistoriska ämne vet vi egentligen inte stort mer än vad skönlitteraturen har att berätta, men då har också verkligheten filtrerats genom konstnärens tempemat och kanske iordnats bland andra motiv än strikt redovisande.

Så har tex Per Olov Enqvist i en kulturtidning (Expressen 20 september 1981) och före honom Olof Lagercrantz i sin strindbergsbioografi, visat sambandet mellan den biografiska verkligheten kring Strindbergs första barn och hans pjäser, Kronbruden och Spöksonaten. I ett brev till sin bror Oscar den 11 april 1888 berättar Strindberg om omständigheterna kring barnets födelse och död. När han gifte sig med Siri von Essen var hon i slutet av sin graviditet och födde endast en månad efter bröllopet en flicka. Barnet lämnades bort till en barnmorska för ”att skydda moderns och faderns ömtåliga ställning såsom kungliga embetsmän”. Efter två dygn dog barnet. ”Den danska självläkara slutsatsen är ju att ‘barmorskan’ var en av de i Stockholm vid denna tid så ytterst vanligt förekommande skäpmakarkorna”, skriver Enquist och påpekar med hänsyn till Strindbergs dramatik: ”Kronbruden” handlar i sin helhet och exakt om det här fallet. Där tar man livet av ett barn för att få ut ett arv, men det gör inte så stor skillnad; det är föräldrarnas vända och skuld som är mittpunkten i detta i verklig mening existentiella drama.”

År 1907 följande: sjöman, torpare, torperska, arbetare, brukare, hemmansägare, skräddare, enka. Fosterbarnen var först och främst en försörjningskälla, ett sätt att skaffa sig komanter och billig arbetskraft. ”På två tunnland jord, en ko och två fosterbarn kan vilken öländsk bonde som helst klara sig”, är ett yttrande som finns upptecknat i ett folklivssarkiv – bakom folkunorns burdusa utsaga finns en kåna av sanning. Man kan invända att de krassas nyttosynpunkterna inte uteslöt att mänskor menade väl, att det fanns en slags idealitet.

”Som inkomst var fosterbarnen sedda med kärlek”, minns småskollärarinna, sedermera författaren Ingrid Wallerström, född 1892, från sin tid som nyutexaminerad lärares i Tornhamn i Blekinge skärgård på 1910-talet: ”Folket försörjde sig på hemskickade amerikapengar och på att ta fosterbarn från Allmänna barnhuset. Av hundra skobarn var femtio från Stockholm. Det var mycket fattigt, barnen var torftigt klädda och dåligt närra. Jorden var så torr och mager att det gick att sätta en fot mellan sädesstråna. Så kom det inspektion från Stockholm och ryktet löpte runt. När inspektören kom var ungarna välhållna, så gott det gick, renar fötter och karamellstrutten i näven”.

Den snabba förändringen från agrarsamhälle till industriation under slutet av 1800-talet orsakade många sociala problem. Fosterbarnsinstitutionen som förekom i sådan omfattning att den kallats industri är ett av dem. Tydligt visar den att ett fattigt samhälle också gör mänskorna andligen fattiga och hårdar. Domén över det gamla samhällets socialpolitik och över dem som var satta att förverkliga den mäste – hur man än i efterhand sätter in vad som då hände i sin tids sammanhang – bli hård, kanske så hård som signaturen Fingal välfältigt formulerar den i ett brev till Ölandsbladet 1924:

”Ad som är mest i ögonen fallande då man efter några års bortovan från Sverige återvänder från Amerika är det stora antalet barn som af barnhusen och enskilde utackorderas å landsbygden. I de allra flesta församlingar här å önn finnes det familjer som ha från en till sex

Många fosterbarn till Öland

Öland tycks under lång tid ha tagit emot fosterbarn från Allmänna barnhuset. Många av dessa barn var födda av pigor i huvudstaden, ibland av flickor som ursprungligen kom från Öland. Fosterbarnsinstitutionen har varit starkt etablerad på Öland, i själva verket trotsigen starkare där än i något annat svenska landskap. En snabb genombgång av Allmänna barnhusets rullor för dåvarande Kalmar stift över landsorten utackorderade barn visar att de flesta stockarna i Ölands norra del hade flera fosterbarn än hela Kalmar eller Oskarshamns stad. På södra Öland är fosterbarnen långt färre än på den norra delen. Jämförelsen med Kalmar läns fastlandssocknar utfaller också numerärt till stark fördel för socknarna på norra Öland – medan Kläckeberga och Kristianstadsstrax utanför Kalmar under åren 1886–1907 antecknas för 3 resp 4 fosterbarn är siffran för Norra Möckle 73, för Gårdslösa 63 och för Böda 18.

Under tiden 1908–1916 har antalet fosterbarn sjunkit betydligt jämfört med de föregående 20 åren, men fortfarande kan det med fog sägas att omhändertagande av stockholmsbarn utgör en institution på Öland – en försörjningsmöjlighet bland många andra. Efterhand tycks verksamheten förskjutas mot söder för att efter andra världskriget nästan helt upphöra.

En fosterbarnsinspektör, som tjänstgjort vid Stockholms barnavårdsnämnd i 33 år, från 1932, och under ett par decennier ansvarat för inspektionen av fosterbarnen i Kalmar län berättar: ”Det var ganska mycket fråga om en återexport av barn. Många unga flickor som kom från landsorten räkade illa ut. Och vi återförde deras barn. Bostadsbristen var stor, de sociala hjälptågsgärderna var mycket mindre än nu och de unga mödrarna hade svårt att klara sina barn. Ofta var det mycket illa planerade huvudstadsresor. Blåögda kom flickorna hit och troddes att det skulle gå vägen. De som klarade sig, de såg ju inte vröken av.

Det var rutinjobb att hälsa på fosterbarnen två gånger om året. I början skulle man inte tala om när man kom; man skulle bara dyka upp apropos. Men ryktet spred sig ju blixt-

snabbt att man var i fagorna. Därför var det bra när det ändrades så att man skulle meddeла när man kom. På så vis fick man en bättre och mer förtroendefull kontakt med fosterföräldrar. Tidigare var man ju mest bara en myndighet.

Det fanns många fosterbarn på norra Öland när jag började. Nu är det väldigt få kvar på Öland som helhet. Småbarnen tog man naturligtvis inte som arbetskraft, men så snart det gällde större barn fanns detta oftast med i bilen. Men jag tror också att det var bra för de här tonåringarna att få det förtroende som det låg i att sköta saker på en gård. Det var roligt att se hur självförtroendet hos många barn växte när de kom in i ett sammanhang och fick något att göra. Särskilt minns jag några ungdomar som kom till ett ställe i Böda där de hade bensinmack. Jag har träffat på många enastående fosterföräldrar. Men jag har också sett många tragedier.”

Man möts av en ganska avvisande attityd när man försöker få veta något om de öländska fosterbarnen. Ämnet är känsligt, nästan tabubelagt. ”Jag har många gånger tänkt skriva något om den vita slavhandeln”, berättar kommunalmannen Henry Johansson i Föra, ”men min fru har avrått mig och sagt att den yngre generationen ju inte har samma inställning till det här som deras föräldrar hade. De fosterbarn som fick det bra stannade ofta kvar på Öland, de övriga stack iväg så fort de kunde, till Amerika eller till Stockholm. Ungefär en tredjedel hade det bra, resten hade ett rent helvete.”

”Barnuppföstran ungefär som fåravel”

”Ölänningsarna drev barnuppföstran ungefär som fåravel. Det var nämligen så, att i nästan varandra torpstuga och varenda fattigmansstuga så fanns där ett eller flera barnhusbarn. Det blev ju en slant månatligen till fosterföräldrarna,” Det berättade Karl August Waldemarsson, född i Klara församling i Stockholm 1889 och vid tre månaders ålder upplacerad som fosterbarn på Öland, för hembygdsforskaren Gösta Engdahl.

Fosterföräldrarna fanns utspridda bland de flesta yrkeskategorier. I Böda förekom 1886–

1907 följande: sjöman, torpare, torperska, skräddare, enka. Fosterbarnen var först och främst en försörjningskälla, ett sätt att skaffa sig komanter och billig arbetskraft. ”På två tunnland jord, en ko och två fosterbarn kan vilken öländsk bonde som helst klara sig”, är ett yttrande som finns upptecknat i ett folklivssarkiv – bakom folkunorns burdusa utsaga finns en kåna av sanning. Man kan invända att de krassas nyttosynpunkterna inte uteslöt att mänskor menade väl, att det fanns en slags idealitet.

”Som inkomst var fosterbarnen sedda med kärlek”, minns småskollärarinna, sedermera författaren Ingrid Wallerström, född 1892, från sin tid som nyutexaminerad lärares i Tornhamn i Blekinge skärgård på 1910-talet: ”Folket försörjde sig på hemskickade amerikapengar och på att ta fosterbarn från Allmänna barnhuset. Av hundra skobarn var femtio från Stockholm. Det var mycket fattigt, barnen var torftigt klädda och dåligt närra. Jorden var så torr och mager att det gick att sätta en fot mellan sädesstråna. Så kom det inspektion från Stockholm och ryktet löpte runt. När inspektören kom var ungarna välhållna, så gott det gick, renar fötter och karamellstrutten i näven”.

Den snabba förändringen från agrarsamhälle till industriation under slutet av 1800-talet orsakade många sociala problem. Fosterbarnsinstitutionen som förekom i sådan omfattning att den kallats industri är ett av dem. Tydligt visar den att ett fattigt samhälle också gör mänskorna andligen fattiga och hårdar. Domén över det gamla samhällets socialpolitik och över dem som var satta att förverkliga den mäste – hur man än i efterhand sätter in vad som då hände i sin tids sammanhang – bli hård, kanske så hård som signaturen Fingal välfältigt formulerar den i ett brev till Ölandsbladet 1924:

”Ad som är mest i ögonen fallande då man efter några års bortovan från Sverige återvänder från Amerika är det stora antalet barn som af barnhusen och enskilde utackorderas å landsbygden. I de allra flesta församlingar här å önn finnes det familjer som ha från en till sex

åttaga sig att vara i föräldrars ställe. Så mycket förliteten benämna sammhällets olycksbarn. Om det nu är en olycka för de stackars små barnen att vara föräldrar – och de flesta veta icke av sina föräldrar äfven om dessa är i livet – så är det en dubbel olycka för dem att bli fara till personer hvars enda syftemål det är att af de små stackarna suga all den arbetskraft de kunnar. Jag har sett exempel derpå sedan jag kom hem. Jag saade "sådär". Det kan måhända invändas att så icke är förhållanden, ty barnhusen, de enskilde och andra sällskap betala ju en viss summa till den eller dem som vilja

Det var någon som lämnat det där, någon ogift kvinnina som inte kunde ta hand om barnet. Området kring barnhuset var inhägnat, men ibland kunde vi smita ut. Jag minns att vi var ända uppe vid slottet.

Efter sex månader blev jag utplacerad i ett nytt fosterhem, den här gången i Böda på Öland. Det var många fosterbarn som skickades ut samtidigt. De fick stiga av tåget vid olika stationerna. Ingen av dem visste varit de skulle komma. En del fick det nog bra, men många kom till dåliga hem. Helst skulle det ju vara fosterföräldrar som inte hade några egena barn. Det säger sig ju själv att ingen som redan hade fem–sex barn tog sig an fler bara för att han tyckte om barn. Ofta var det snälla bönder som tog fosterbarn för att ha dem till att springa efter djuren.

Mina fosterföräldrar hade ett ställe på kronskogen, tre–fyra kor och litet jord. Mig tog de enbart som arbetskraft. Det var fattigt i Böda, torrt och eländigt, men så fattigt var det inte att man skulle behöva svälta. De hade sex egna barn och de fick äta så mycket de orkade. Många gånger fick jag helt enkelt ställa maten.

En gång fick jag se en ryggsäck som stod lutad mot ett träd. Den tillhörde kanske kronjägaren som var ute och stämplade skog. Det fanns pannakakor och ägg i den. Jag satte mig ner där och åt upp alltihop. Sen hängde jag upp ryggäcken och sprang därifrån. Och när mina fosterföräldrar vände ryggen till var jag framme och stal en bit, ett ägg eller något. Kom dom på mig blev det strykta. Det skulle mycket till innan man stal på den tiden, men jag var så hungrig att jag inte brydde mig om vem som ägde det. I bland när jag kom hem från skolan stod de ute på gården och kokte svippotater i en stor järrnyta. Då plockade de upp några potater åt mig och satte fram ett tefat med salt. Det där fick jag sitta och äta. Jag åt mig mätt, det var ju inget annat att göra, man var ju utsulten. Men jag fatta redan att det var något som var alldeles åt helvete.

Så väldigt många fosterbarn fanns det inte på Öland vid den tiden, men jag vet att det fanns många fler tidigare. Någon gång i bländ kom en inspektör. Men det skulle gå långt för att de skulle hålla med oss. Var det något

klagomål skulle fosterföräldrarnabara ta till käppen.

En gång frågade jag inspektören som kom om det gick att ta reda på mina riktiga föräldrar. Då var jag nog 13–14 år. "Nej, det går inte", sa han, "för du är inlös i okända föräldrars namn". Men långt senare fick jag ändå reda på hur det låg till. Min mor hade lämnat in mig på barnhuset. Hon hade fått väja mellan att göra det eller att bli utkört och arvslös. Hon var dotter till en godsägare på ett stort gods utanför Stockholm och min far var vanlig arbetare. Min mor betalande för mig på barnhuset och jag hörde att hon tänkte ta hem mig när jag blev äldre och hennes föräldrar var döda. Men det blev inte så, hon blev sjuk och dog i TBC. Jag har aldrig sett henne.

Någon vidare uppväxt, det var det inte. Vänlighet såg jag aldrig till sedan jag lämnat Bohuslän. Fyra–fem på morgnarna brukade jag bli uppkörd för att springa om kräken i skogen. Och när jag blev lite äldre arbetade jag i plantskolan i Böda.

Vi var ju rätt så flinka av oss vi småpojkar och kunde tjäna ända upp till fyra kronor om dagen; det var rätt mycket då, men jag fick aldrig behålla en femöring. Fick jag någon gång tag på en slant, om jag gick ett ärende åt någon byby eller så, då fick jag gömma den ute i skogen, annars tog de slanten.

Mina fosterföräldrar hade ersättning per kvartal för mig. Fri skolböcker från Stockholm skulle man ha, men inte ens dom fick jag. Böckerna fick mina fostersyskon. Jag var det svarta färet. Vi kallades alltid för stockholmsgungar vi fosterbarn. Man blev hånad för att man var utskickad och inte hade några föräldrar. Någon ordning med skolgången blev det inte, för jag var ju tvungen att gå och arbeta mer än halva tiden. Redan när jag var tolv–tretton år måste jag börja köra fannved och slipers efter häst, från skogen upp till Böda station.

Dåligt med mat och kläder

Det var nog många fosterbarn som hade det som jag, dåligt med mat och kläder. Det var mer än underligt att man överlevde och tog sig fram dag för dag. Inte ens ett par riktiga skor



**Gottfrid Wikl, f 1905. Norra Kvinneby, Stenåsa socken:
"Det sitter en tagg"**

Jag är född i Kungsholms församling i Stockholm. När jag var fem månader gammal kom jag som fosterbarn till ett krontorp strax utanför Uddevalla. Därifrån har jag bara fina minnen. Jag fick vara med och göra det jag kunde. Mat fick jag alltid så att jag blev mätt. Men mina fosterföräldrar blev på något sätt okontanta med skollärarinnan, som var ombud för fosterbarnen i socknen. Hon pratade smörja inför den kvinnliga inspektör som kom ner någon gång där och då. Hon sa väl att de inte var lämpliga, antar jag. Så när jag var nio år, på det tioende, var jag tvungen att åka upp till barnhuset i Stockholm igen.

Barnen var i alla åldrar, från spädbarn upp till konfirmationsåldern. Både skola och lekplatser fanns och jag ville inte påstå att vi var illa. En gång, jag var väl tio år då, minns jag att det låg ett knyte med en barnunge utanför vaktens barnhuset.



Signe Barkstedt, längst fram, tillsammans med två av sina syskon innan de placerades ut som fosterbarn i landsorten.

hade jag på fötterna, bara ett par gamla tråbottnestövlär som var så söndersparkade att strumporna stack ut, dom fick jag gå med i snöblasket. De sista skorna jag fick var av plåt och på det ett ovänläder. Dom hade jag när jag gick i skolan och när jag gick och läste. Det smått ju som pistolskott när man kom ned de där jävlaarna – och då skräckade ungarna åt det naturligtvis. Jag hade dom till bottnarna ramlade bort. Det är underligt, men sånt då glömmer man aldrig. Det har alltid suttit en tagg i mig mot det där gamla samhället. Smörj fick jag hela tiden, ja det var nåt underligt om det gick en dag utan stryk. Som tur var kom jag därifrån, annars vet jag inte hur det hade gått, för jag hade inte nöjt mig.

Jag gick och läste då, det var i mars-april.och vi skulle gå fram för prästen till pingst. men då var det en bonde från Källa ute och sökte efter en dräng. Källa låg ju inte så långt bort så jag hoppade på det där, tog mitt pick

och pack och stack. Sen åkte jag tåg och cykla-

de när jag skulle till prästen.
Det var rätt så bra med mat på det nya stället, men jag fick inte ett öre i hjälps, inte till en skjortknapp ens vid konfirmationen. Så jag måste ta ut 170 kronor i förskott för att köpa skor och annat som skulle vara. Skorna kostade 45 kronor då efter första världskriget, det var en hel månadslön. Hela sommaren fick jag gå utan ett enda ör.

Jag fortsatte att gå hos bönder och arbeta tills jag gifte mig 1928. Sedan har jag arbetat på sockerfabriken i Mörbylånga och därefter tjugo år på Skånska cementgjuteriet, det var ett fast jobb och där har jag trivts bra.

Ibland brukar jag berätta hur det var att växa upp som fosterbarn. Då tror de yngre att jag ljuger och undrar varför jag inte gav mig av. Men var skulle man ta vägen, det fanns ingenstans att gå.

Signe Barkstedt, Hägersten, f. 1909: "Jag gråt mycket som barn"

Jag är nöjd med livet som det blev. Men min barndom var hemsk, den vill jag inte ha tillbaka. Min mor brydde sig inte om sina barn och min far kunde inte ta hand om oss. Allihop mor och far och sex syskon bodde i ett rum i Nybyhov på Liljeholmen. Det var bara ett rum, inget kök. Vi barn kom först till ett barnhem i Orby utanför Stockholm. Vi skulle placeras ut som fosterbarn på landet.

Fyra av syskonen kom till Öland på samma gång.

Jag minns det som i går när vi kom ner till Stockholms central. Vi hade blivit renrakaide på huvudena, det var för ohyrans skull. Jag var åtta år. En dam från det sociala var med oss ner och såg till att vi kom med tåget.

När vi kom ner till Öland började de ta av oss vid stationerna, en efter en. Kalle och Sven hamnade i Källa. Sven och jag blev hämtade vid Lötoftorp station. Jag var ju som en mor

för mina småsyskon, men hade ingen aning om var det tagit vägen. Och jag förstod att de var ledna för att de var tvungna att skiljas från mig.

Först kom jag till en fru som hade affär. Som väl var behövde jag inte vara där så länge.

"Gråt du, för du träffar inte mamma och dina syskon i alla fall", sa hon åt mig. Det glömmer jag aldrig.

Jag var väldigt glad åt djur, det låg en bondgård intill. Gick jag dit någon gång fick jag stryk. Tanten var lite fin av sig. Hon luktade på mina träskor och så slog hon mig.

Sedan kom jag till en gård i Hagaby i Högby. Det var kanske lite bättre, men man unytjades förskräckligt. Jämt fick jag arbeta, aldrig fick man vara ledig. Jag var tvungen att plocka sten när jag kom hem från skolan och springa efter fären nere vid sjömarkerna, bärna in vatten och bärta vatten till djuren: på sommaren i

två hinkar, lång, lång väg. När kvällen kom var jag så slut att jag inte orkade läsa läxorna. Jag var liten och kraftig, det var bra med mat, det måste jag säga. När jag kom till Öland var jag så tunn att de såg rakt igenom mig. I Stockholm var det fest om vi hade en gryta potatis.

En gång kom den där socialsystemet ner från Stockholm för att se till fosterbarnen. Då hadde jag blivit sne i axeln av allt vattenbärande.

Hon sa: "Vad har ni gjort med flickan efter som hon är sne?"

- Ja, hon har fått bärta lite vatten, sa fostermor.

Sen fick jag stryk nära socialsystemet gått. Jag fick ge mig ut och bärta arton hinkar vatten och fick inte komma tillbaka förrän jag fyllt en stor ekbalja.

När jag klagade över att jag hade ont i ryggen sa min fostermor:

- Du som ingen rygg har.

Aldrig fick jag prata med grammars eller med obekanta. Min fostermor var rädd att jag skulle säga något om familjen så jag fick aldrig gå bort och leka med andra barn. Det var bara arbete. Till skolan släpptes jag iväg tio minuter innan den började så att jag skulle vara ivungen att springa hela vägen. Först fick jag skäll av läraren, kantor Melin, men sen förstod han hur det låg till.

Jag fick gå i träskor till skolan på vintern fast det var djupt med snö. Att man blev genomblött om fötterna var det ingen som brydde sig om. Det var bara att sitta där hela dagen. De andra barnen hade kängor och bättre skor, de flesta, men jag ville inte vara ifrån skolan för aldrig det. Skolan var det roligaste i min barndom. Skolbyggnaden är hembygdsgård nu har jag hört.

Aldrig ledig
Aldrig var jag ledig. Det var ju inte min foster-syster, deras riktiga flicka heller. Men jag fick alltid jobba mer, och hårdare; det hette ofta att hon var sjuk, det fick inte jag vara. Det var så förr i tiden. Barnen fick fara illa. Och särskilt svårt hade nog i allmänhet fosterbarnen. Oss tog de bara för att tjäna pengar, det var bara så. Jag tror dom fick 30 kronor för mig i månaden.

den, det var ju mycket pengar på den tiden. Det var många gånger de satt och åt något gott, men det skulle aldrig ha hänt att jag fick en bit också. Sånt där tar väldigt hårt. Jag grät mycket och som barn.

Det fanns fosterbarn överallt på Öland. Var det något som hänt så skylldes det genast på oss stockholmsbarn. Men det är klart att det fanns fosterbarn som fick det bra också, men de flesta hade det nog som jag.

Dagen efter konfirmationen kom det en bonde med hästskjuts och hämtade mig. Jag fick lov att ge mig ut och ha plats. Nu fick ju familjen inte betala för mig längre.

Det var rara och trevliga männskor jag kom till i Kyrketorp i Böda, men jag fick jobba så gräsligt, och nästan ingen mat lagades det i gården. Fem på morgnarna måste jag vara upp, mjölkha korna och sedan ge mig ut på åker och äng. Bonden drack ur hela mjölkfatet så han höll sig rätt så dumktig.

En morgen när jag gick över vägen och skulle mjölkha kom mina fosterföräldrar från Haga-by; de skulle till bärskogarna i Böda. De hälsade inte på mig och jag blev så ledsen att jag började gråta. Då vände sig min fostermor om och såg att det var jag. "Men så du ser ut", sa hon.

Då hade jag blivit så mager att hon knappt kände igen mig. Och då gick hon upp och sa till att jag fick slutta och tog mig tillbaka. Tre månader hade jag varit i Böda, med tio kronor i betalning.

Ingenting hade jag råd med. Cykel ägde jag ingen och tåget var för dyrt. Jag kände mig alldelens instånd och olycklig. Ja, jag var kvar en tid hos mina fosterföräldrar. Min fosterfar var kyrkvärd i Högsby kyrka och när det blev en plats ledig i prästgården hörde han sig för om jag kunde få den. Många ville ha platsen, det var alltid eftersökt att komma till prästens.

Det var kyrkoherde Wide då. Man jag fick trettio kronor i månaden var betalning- en. All vatten skulle bäras in också i prästgården. Det var fem barn i familjen och tvättade gjorde man för hand förstås. Två kor skulle mjölkas varje morgon. Veden sågade en dövestum dräng. Klockan fem på morgonen började arbetsdagen. Efter mjölkningen skulle jag

ordna frukost åt barnen och borsta deras skor inman de gick till skolan. Det var väldigt myck- et arbete, men jag fick lära mycket; matlag- ning, syltning, saftning.

Alla gårdar, även prästgården var utan korkmattor på den tiden, så man fick ligga och knäskura de där hårdå trägolvren varenda vecka. Ibland var det brölop och fanns inget annat vittne till hands fick jag sätta på mig ett vitt forklä och tjänstgöra som vitne. Sedan skulle jag koka kaffe. Alla som kom till prästgården skulle ha kaffe, det var trevligt på det sättet.

På julafton fick jag vara med och äta med familjen, men annars var det servering i salen.

Jag och drängen fick äta i köket, det som blev kvar. Det var nog med allt, barnen fick inte gå från bordet förrän de hade ätit upp allt.

Tiden gick och en dag började jag fundera över om jag skulle gå sån här. Det fanns ju ingen framtid i det. Det som riktigt fick mig att bestämma mig var när jag skulle till tandläkaren. Tiden gick att jag bara utnyttjade. Det fanns ju ingen framtid för den dagen. Tågresan fick jag betala själv också. Då blev jag arg, det brukade jag vara för rädd att bli annars. Men nu blev jag arg. Jag tyckte att jag bara utnyttjades. När jag kom ner till Borgholm gick jag till en som hette Stenfelt, han hade pilsnorförsäljning men var också agent för en Amerikalinje.

Jag satte upp mig för en amerikaresa. Då var jag sjutton år, på det artonde. Jag hade sparat lite, men inte så att det räckte. På sätt och vis var det ändå tur att jag hade varit ivungen att spara allt. En gång hade jag köpt en yllekofta för att jag frös så förskräckligt. Då fick jag stryk för det. Och jag fick inte ta fem öre till en blyerts Penna, det skulle sparas. Resan kostade 450 kronor, det fattades 175. Men kommer jag kommer väl råd, tänkte jag. På våren fick jag viseringsorder och åkte iväg till Göteborg. I Kalmar mötte jag en skolkamrat. Hon var sjuk, hade tbc men jag låg över hos henne över natten. Inte tänkte jag på lungsotet, utan vi låg i sällskap. Hon dog sen, vid 21 års ålder, men jag har aldrig haft ont av lungsot.

I Göteborg klarade jag av viseringen. sen åkte jag tillbaka till Öland. Men fortfarande

fattades det pengar – och jag grät. Vet inte hur många gånger jag grät. Femtio kronor behövde jag ha fram, men det var ingen som ville låna mig. Jag frågade den ena efter den andra och jag grät och grät. Till slut tänkte jag att jag i alla fall borde göra ett försök att skriva till min egen mor. Kanhända kunde hon låna mig pengarna. Jag skrev och hon skrev tillbaka: "Jag sköter mig och ni barn får sköta er själva och nägra pengar att fåna ut har jag inte." Och då grät jag ännu mer och tyckte livet var hopplöst. Men jag gjorde ändå ett sista försök. Jag skrev till pappa. Han gick och festade och sörp, men jag visste att han alskade sina barn. Han var åkare och trots att han drack var han för det mest i arbetet. Och tänkt, det kom femtio kronor omgående – det glömmer jag aldrig. Jag tänkte att får jag det någon gång skapligt och kommer i beröring med pappa då ska han inte behöva ha det ensamt och fattigt när han blir gammal. Jag skickade honom dollars så snart jag kunde. Han skrev tillbaka att det inte var meningen att jag skulle betala tillbaka de där pengarna. Men han var väl glad när de kom för han hade inte så gott om dem.

Sedan fortsatte vi att ha kontakt, skrev en rad då och då. Och när min man och jag så småningom flyttade upp till Stockholm tog vi hand om honom. Han bodde hos oss i många år. Tack vare de där femtio kronorna fick han det bra. Men det hade jag nog sett till att han fätt ändå, för pappa var snäll och han gjorde så godt han kunde. Jag minns många gånger när vi var små och han kom hem på kvällarna och frågade om vi fått någon mat. Ofta hade vi inte fått det. "Om ni går och lägger er så ska jag skaffa så här det i morgon bitti." Då äkte han iväg till en syster som arbetade i mjölkfär, där fick han lite bröd och mjölk. Det var gräsligt i Stockholm de där åren. 1916 och 1917 och däromkring, inte bara för oss, det var dåligt för de flesta. Jag minns hur vi satt hopkupna under ett bord alla syskonen, för vi fick ju inte gå ut. Vi var rädda och hungriga. Någon gång kom frälsningsarmén med en markorg.

En tallrik risgrynsvällig

Vi var fyra i sällskap ner till båten i Göteborg.

Två nätter låg vi på hotell och när jag hade betalat räkningen hade jag bara en krona och femtio öre kvar. Jag hade lovat skicka vykort till mina syskon på Öland så sista dagen kunde jag inte köpa varken mat eller kaffe. Men en av flickorna bjöd mig på en tallrik risgrynsvälling och det glömmer jag aldrig. Jag har många gånger hoppats få reda på var hon finns så jag kunde bjuda igen, med ränta. Hon bor väl nästan i Amerika, om hon lever. National-sången spelades. Inte många ögon var torra och nästdukarna frös till is, det var ju så isande kallt då på vintern. Så länge vi såg en strimma av den svenska kusten tittade vi och undrade hur det skulle gå. Det tog elva dagar över Atlanten, med Gripsholm. Det var ju ett flytande lyxhotell. Mat fanns i överflöd, synd bara att man blev sjösick flera dagar. Den 5 februari 1929 på kvällen kom vi in under det amerikanska landet, men båten lade inte till vid kaj förrän nästa morgon. En fosterfärster skulle möta mig.

Ja, sen började livet i Amerika. Jag fick plats hos en judefamilj, som hette Harowitz. Det var som att komma direkt till paradieset. Tyckte jag. När jag blev sjuk satte frun sina egna döttrar i arbete och jag fick ledigt, med full betalning. Hon var väldigt snäll. En natt hade en stor böld jag hade spruckit och hela sängen var nedblodad. Jag var rädd att jag skulle bli utkörd ur huset, men istället tog hon hem doktorn, aldeles gratis. Lönen var 65 dollars i månaden. Våren kom torsdag efter-middag och varanternas söndag hade jag ledigt. På kvällarna slutade jag klockan sju. Alla var förstående, både i familjen och i affärerna, när man inte behärskade språket till att börja med. Jag trivdes väldigt bra och bara sparade och sparade. Tanken fanns ju hela tiden att jag skulle åka hem om några år.

Sämre tider i Amerika

I bland träffade jag kamrater hemifrån och så fick jag sällskap med Elis. Han hade kommit ut två år före mig. Vi gifte oss efter ett och ett halvt år. En svensk präst som hette Olsson vigde oss. Vi fick tag på en bra lägenhet, det var inte svårt, och vi arbetade båda två och sparade allt vi kunde. Varje måndag var ban-

ken öppen till sent på kvällen. Då gick vi dit och satte in våra sparade slantar. Det var det roligaste vi visste. Men tiderna började snart bli sämre i Amerika också. Elis arbetade på en



Elis och Signe Barkstedt ombord på Gripsholm, på hemväg från Amerika...

snickerifabrik som tillverkade dörrar, fönster och inredningar till hus. Nu fick han bara arbeta varannan dag. Jag arbetade tre dagar i veckan hos en familj på Åttonde avenyn i



...och i sitt hem i Hägersten med bilder från Amerikatiden.

Brooklyn. Det var gott om svenska där. Jag har ett minne från en tidig juldagsmorgon. Vi skulle gå till kyrkan. När jag öppnade fönstret ut mot gatan såg jag en ensam mäniska som gick där ute. Plötsligt började han sjunga för full hals. "Nu är det jul igen" ekade mellan husen. Sångaren var lite sne försäfs, men jag tyckte ändå det låt så fint.

Vi hade haft det bra i Amerika på alla sätt. Det sämsta var sommaren i New York, det var så hett att värmen därrade över hustaken och på vintern var det så isande kallt. Vi började fundera på att flytta hem. Jag var med barn och ville helst föda barnen i Sverige.

På våren 1932 flyttade vi hem. I juli föddes Gunnar. Då hade vi köpt en liten gård. Höjdalen, i Persnäs på Öland, alldelvis där vägen svänger av mot Sandvik vid västra kusten. Där bodde vi i elva år, men jag tror att vi längrade till en storstad mest hela tiden. På vintrarna körde vi hem ved från Böda med häst. Vid tre tredje på nattien gav sig Elis iväg.

När Bjäsa kom hem från skogen sent på kvällen var hon så trött att hon bara la sig ner. Det var 4,5 mil till Boda station.

Gård hade vi nog inte skaffat om det funnits annat arbete, men den var ju ändå en trygghet. Elis hade försökt bli polis, men han hade inte riktigt längden inne och så var han ett par år för gammal för att bli antagen. Ja, så blev det att vi började lite med affärer. Vi sålde slöjd och glass på marknaderna och festplatser runt om på Öland. Jag köpte gräddje från mejeriet och kokade glassen själv. Glass förekom inte på Öland då, det var en nymodighet.

På vintrarna sågade vi stora isblock och lädom i sågspan, halften smalt bort under sommaren, det fick man räkna med. Det fanns ju inte elektricitet, så vi fick frysa gllassen för hand, med isbitar och salpeter. På söndagarna far vi runt till Byrums Sandvik och andra platser med badliv, det började komma lite sommargäster på 30-talet.

Ibland åkte vi hem på natten och fryste mer glass – och så ut igen. När vi hade sält glass i Borgholm två dagar i rad var det dags för marknaden i Algotrum dagen efter. Det var jobbigt, men roligt. Vi hade ett stånd och stod där och öste upp i strutar med en skopa. Sedan skynda mig. Det sitter i jag har ingen riktig ro.

började vi sälja korv också, det hade inte fölket på norra Öland sett heller.

Men vi tröttnade på det här kringåkandet så småningom och flyttade till Stockholm. Där köpte vi en liten affär och sålde frukt, blommor och potatis. Potatis köpte vi hela vagnslaster av från Källa på Öland, ibland flera ton. Det kom folk från hela Stockholm för att köpa av den fina ölandsportatisen. Till och med Kronan ringde utifrån Skeppsholmen och ville köpa potatis för pojkena hade kommit och sagt att det fanns fin potatis i Hägersten. Men det kunde vi inte åta oss att leverera. Vi hade inte lagerutrymmen och det skulle bli för mycket arbete.

Vi fyra–femtiden på morgonen brukade vi åka ner till grossistlagret i Klarahallen och handla varorna. Vi jobbade i affären båda två. När Elis var ute och levererade varor stod jag bakom disken. Och när jag var uppe och städade i lägenheten eller lagade mat stod han där ensam.

Nu är det rätt så många år sedan vi gjorde oss av med affären. Vi hade kunnat hålla på längre, men så fick vi en spekulant och då tyckte vi det var lika bra att sälja. Elis fick arbete på LM Ericssons och jag på bankgirocentralen. Det var nog lika bra det, för småäfärerna började gå sämre och nu är det inte många kvar.

Elis har fyllt 80 år nu och jag är 72. Vi har det bra här i Hägersten. Vi har bott i samma ägenhet i 25 år med utsikt över stan. Men nu har vi sökt till ett pensionärshem som håller på att byggas här i näheten. Ån så länge är vi friska och krya, men det är ju det att om vi blir sjuka, då har vi mat och allt ordnat på hemmet.

Vi har varit runt i hela Stockholm. Det finns nog knapp en gata vi inte sett. Och ofta har vi åkt bil ner till Öland och hälsat på mina syskon där. Det har gått bra för allihop. Min lillebror Kalle är vaktmästare i Källa ödekyrka. Maja har kiosk i Persnäs, Sven bor i Borgholm och Gustav har sitt sommarnej på Öland, men bor annars i Stockholm.

Men barndomen vill jag inte ha tillbaka. Det är som om den präglat mig för hela livet. Jag känner alltid en oro, som om jag alltid måste skynda mig. Det sitter i jag har ingen riktig ro.

Röntgenkristallografen — en hörnpelare i vår kunskap om världen

av Sven Hovmöller

■ Röntgenkristallografi är en liten vetenskapsgren mellan kemin och fysiken. I Sverige finns ett hundratal röntgenkristallografer, i hela världen några tusen. Denna lilla vetenskap har dock alltsedan sin födelse för 70 år sedan givit mänskligheten mycket stora insikter i hur materian runt oss är uppbyggd.

De första röntgenkristallografiska experimenten syftade till att förstå naturen hos röntgenstrålarna, eller X-strålarna som dess upptäckare Wilhelm Röntgen själv kallade dem. Genom att rikta röntgenstrålningen mot kristaller kunde man avböja eller reflektera röntgenstrålningen. Av experiment kunde man förstå att röntgenstrålningen helt enkelt var ett sortslags ljus, men med en mycket kortare våglängd, $0.1 - 100 \text{ Ångström} (\text{\AA}) =$ ljusets $4000 - 8000 \text{ \AA}$. (En Ångström (\AA) = en tiondels miljondels millimeter.) Praktiskt taget omedelbart insåg de engelska fysikerna William Henry Bragg och William Lawrence Bragg (far och son) att röntgenstrålningens bryning i kristaller inte bara avsöjade något om röntgenljusets natur, utan också skvalrade om kristallen satt ordnade. (Fig. 1) Detta innebar att reflexerna kom i mycket beständiga mönster, och att om man vred kristallen t.ex. 90 grader fick man tillbaka samma mönster som man före vridningen. Av detta kunde man omedelbart förstå att atomerna, som byggde upp kristallen var ordnade i ett regelbundet mönster eller gitter. Genom att studera reflexernas mönster lyckades Bragg och Bragg både framlägga en allmän regel för när reflexerna uppstår, den s.k. Brags lag, och klarlägga exakt hur atomerna i natriumkloridkristallen satt ordnade. (Fig. 1) Detta innebar att kristallens röntgenljus träffar en röntgenkristallografins födelse, och en revolution i kunskapen om materians uppbyggnad.



Fig. 2. Ett tapetmönster med spegelsymmetri. En enhetscell har ritats in. Hela tapeten kan ses som en oändlig upprening av motivet i enhetscellen. Tapeten är därför en 2-dimensionell kristall. Spegelsymmetrin innebär att vänstra halvan av enhetscellen är spegelbilden av den högra halvan.

Man kunde nu fastslå att natriumklorid, likasom alla andra kristallina ämnen, var uppbyggt av atomer som var ordnade i bestämda mönster eller strukturer, och att detta mönsters minsta beständsdel, enhetscellen, återkommer miljontals gånger genom hela kristallen.

Man kan jämföra en kristalls uppbyggnad med ett tapetmönster, där en minsta enhetscell upprepas över hela ytan. Ett tapetmönster, som i figur 2, är helt enkelt en tvådimensionell kristall. I natriumkloridliksom i andra kristaller är mönstret dock upprepat i tre dimensioner. Om man känner till hur enhetscellen ser ut vet man därför hur hela kristallen ser ut.

Natriumkloridens enhetscell är mycket enkel. Bara två atomslag ingår, natrium och klor, och det finns bara en atom av vardera släget per enhetscell. Genom att samma reflexmönster upprepas var 90:e grad nära kristallen vrids kan man dra slutsatsen att enhetscellen har en hög symmetri — åtminstone 4-talig symmetri. Genom denna sorts resonemang, förlänt i huvudet av forskarna Bragg kunde till sist en entydig och exakt bild av uppbyggnaden hos natriumkloridens enhetscell fastställas. På liknande sätt löstes strukturerna för flera andra salter, och med tiden kunde alltmer komplicerade strukturer bestämmas.

Fig. 1. Natriumklorids struktur. De svarta punkterna symboliseras kloratomerna. Natriumatomerna ligger mitt emellan kloratomerna, i skärningspunkterna för de fina linjerna. Varje kloratom har 5 natriumatomer som närmaste grannar, och på motsvarande sätt har varje natriumatom 6 kloratomer på samma avstånd.



Efter ungefär 30 år kunde enkla organiska föreningars strukturer kläggas med röntgenkristallografi. Organiska föreningar är till exempel socker, fettor, och proteiner (äggvit-ämnen). De kallas organiska därfor att de finns i levande organismer. För 150 år sedan trodde man allmänt att det var en fundamental skillnad mellan organiska och oorganiska substanser (organiska föreningar är till exempel metaller och olika stenarter). Man trodde att de organiska ämnena innehöll en livsande, att de endast kunde skapas av Gud och så vidare. Numera vet vi att även organiska ämnena kan tillverkas på laboratorium, och de definieras nu som kolföreningar, eftersom de alla har ett skelett av grundämnet kol. Organiska föreningar är oftast mycket mer komplicerat uppbyggda än oorganiska, så det krävdes nya utvecklingar inom tekniken innan dessa ämnens struktur kunde börja kartläggas.

De viktigaste tekniska hjälpmedlen var nya kamper för att samla in experimentella data och från 1950-talet datorerna. På 1910-talet kunde föreningar med upp till 10 atomer per enhetscell strukturbestämmas, på 1940-talet hade man kommit upp till c:a 100 atomer. Med modern datateknik kunde man på 1970-talet lösa strukturer med över 100 000 atomer i enhetscellen.

Betydelsen av den strukturkemierna forskningen fick sin särskilda markering, då 1982 års nobelpris i kemi tilldelades Cambridge-forskaren och röntgenkristallografen Aaron Klug. Dr. Klug har lämnat viktiga bidrag när det gäller att få en precis bild av hur vissa virus är uppbyggda. Sven Hovmöller, strukturkemi vid Arrheniuslaboratoriet i Stockholm, redogör för hur röntgenkristallografen utvecklats under sin korta historia, liksom vad den innebär. I egenskap av medarbetare till Aaron Klug under drygt ett år har Sven Hovmöller bl a utfört studier kring det s k tobakmosaikviruset, ett virus som angriper tobaksplantor. Man har numera en mycket detaljerad bild av utsendet hos detta virus.

Hur kan man ta reda på atomstrukturen med röntgenkristalloografi?
En viss uppfattning om röntgenkristallografs problem kan man få av följande parallel.

Tänk dig att du står i ett kolsvart rum i vars mitt det står en staty. Du vill veta hur statyn ser ut, men du kan inte se den, och inte heller nå den för att kärrna med handen. Det enda du har till din hjälp är en trädgårdssläng med en fin vattenstråle. Du kan rikta strålen mot statyn, och samtidigt låta en kamrat gå runt i rummet och hålla upp sina händer och kärrna efter åt vilka håll det stänker. Om du går runt och sprutar på statyn från alla håll och din medarbetare kärrner efter hur vattnet reflekteras, så kan ni tillsammans eventuellt få en uppfattning om hur statyn ser ut. En rund sten kommer att ha ett mycket enkelt och symmetriskt stänkmönster, en komplicerad sten, som till exempel en människa kan vara mycket svårare att klarrägga. Om du sedan ska kunna skilja på en staty föreställande Napoleon och en annan föreställande Karl XII så kommer du nog att vilja ha en datamaskin till hjälp för att sammansätta alla miljoner näodata, och göra beräkningarna med stor noggrannhet. I röntgenkristallografen står man inför ett liknande problem. Man har en kristall, där ett visst arrangemang av atomer återkommer i varje liten enhetscell. Vi kan inte se atomerna, utan bara siktta ned röntgenstrålningen från alla håll, och med hjälp av en fotografisk film få reda på hur röntgenljuset reflekteras av atomerna. Varje kemisk förening har sin speciella kristallstruktur, och därför ett karakteristiskt röntgenreflexmönster. Men för att kunna få fram strukturen från reflexmönstret krävs en invecklad matematik och moderna datorer.

Fig. 4. Tobaks mosaik virus är ett stayformat växtvirus. Sammanlagt 2100 proteinmolekyler skyddar arysanlaget, som ligger som en spiral inuti viruset. Arysanlaget innehåller information om hur skalproteinet ska se ut. Man kan alltså säga att någon diupare mening med livet finns inte för ett virus — det består av ett skål som skyddar arysanlaget som innehåller information om hur skalen ska se ut som skyddar arysanlaget som ... Men villkoret för att en organism ska överleva är inte att den fyller en funktion i naturen, utan att den utgör ett system som fungerar. Och tobaks mosaik virus fungerar så bra att varje cigarett som röks innehåller detta virus.



Proteiners struktur

När datamaskinerna kommit blev det möjligt att på allvar tackla verkligt svåra strukturer. Sådana är till exempel proteiner (äggvitärmen). Proteiner består av flera tusen atomer, mest kol, väte, syre och kväve. Proteinerna är oerhört viktiga för allt liv, så till exempel utförs alla kemiska processer i levande organiser med hjälp av proteiner. Sådana proteiner kallas enzymer och de gör sådana saker som att bryta ned födan och förbränna den, så att vi får energi till muskelarbete. De bygger också upp nya celler i kroppen, så att vi kan växa, läka sår och så vidare. Om man ska förstå mer exakt hur livsprocesserna sker måste man alltså förstå hur enzymerna arbetar. En viktig kunskap är då hur enzymena ser ut, dvs hurдан deras struktur är. Det är lika omöjligt att förstå hur enzymerna arbetar om man inte känner strukturen som att förstå hur en bilmotor fungerar utan en ritning över de ingående delarna.

Det finns flera tusen olika enzymer i kroppen, vilka uträttar olika saker. För att förstå hur ett viss protein gör en viss sak, och ett annat någonting annat, måste vi därför ha en mycket detaljerad kunskap om varje atoms läge i den stora proteinmolekylen. Hittills har omkring hundra proteinmolekylers struktur klarlagts till denna atomära upplösning. Vi vet nu hur till exempel hemoglobin (det röda blodfärgämnet som syresätter blodet) ser ut, liksom insulin, gammaglobuliner (antikropparna) och många matsmältningsenzym som till exempel trypsin. I figur 3 visas ett exempel på ett enzymstruktur.

De allra senaste åren har hela virus kunnat studeras med röntgenkristallografi. Virus är en mellanform mellan levande och död materia. Virus kan inte fortplanta sig utanför levande celler. Däremot kan de i vissa levande celler att tillverka nya kopior av sig själva. Enkla levande varelser som bakterier kan däremot leva och fortfarande sig på dött material såsom en kerlökning. Skillnaden mellan virus och de lägsta organismerna är att de senare har hela den uppsättningen enzymer som behövs för att bryta ner näring och bygga upp en egen cell. Virus däremot har bara några enskilda enzymer, till exempel med uppgift att lösa upp cellul-



Fig. 3. Ett enzym består av tusentals atomer. Med röntgenkristallografisk metodik kan man fastställa läget av alla dessa atomer med en noggrannhet av c:a en hundrads miljondels millimeter (= 0,1 Ångström). Hela enzymet är ett par miljondels millimeter i diameter. Varje atom är ritad som ett litet klot med c:a 1 Ångströms diameter. Enzymet är en kompakt

massa av atomer, inte olikt ett japanskt trädhus. Enzymet arbetar genom att binda till sig en speciell sorts molekyl i en klyfta, den s.k. aktivitetsorten. Enzymet kan sedan slita sönder molekyn på ett bestämt ställe, kasta ut nedbryningsprodukterna och fänga in en ny molekyl osv. Allt detta med en otrolig hastighet, i vissa fall upp till en miljon gånger i sekunden!

Fig. 5. Ett tvärsnitt genom tobaks mosaik virus. Viruset byggs upp av »byggelement» bestående av två kransar av vardera 17 identiska skalproteiner. En sådan krans ses här. Detaljupplösningen är på detta stadium inte fullt tillräcklig för att de enskilda atomerna i varje proteinenhets kan urskiljas. Några år senare (1979) hade dock forskarna i Cambridge natt fram till atomär upplösning.



Torsten Jurell, ett väntporträtt

av Peter Ekström

baks mosaik virus i detalj, som framgår av figuren 4 och 5. Med röntgenkristallografisk teknik har på senare är även tre klotformade virus strukturbestämda till atomär upplösning. Även i framtiden kan vi räkna med att röntgenkristallografen kommer att ge oss möjlighet att se in i naturens innersta hemligheter, både vad det gäller metaller, mineraler och livets byggstenar.

Väggen i den organism de ska infektera. Virus består av ett skål av protein och inuti ett arvslag i form av en DNA- eller RNA-sträng. De enklaste virus man känner till har knapt en miljon atomer, och är runda som klot eller stavformade. Sådana virus kan man kristallisera och klarlägga strukturen på. De mönster man får av röntgenreflexerna blir givetvis mycket komplicerade.

Man känner nu uppbyggnaden av t.ex. to-

■ Den speciella tradition som Torsten är intresserad av kännetecknas snarast av att vissa fiskförråma konstvetare inte ens erkänner den som konst. Det skriver Peter Ekström i sitt porträtt av Torsten Jurell. Denne arbetar främst som grafiker. Den politiska satiren är hans tonfall.

mästare. Det är tveksamt om en sådan plats innebär någon som helst tryghet eller ens ära. Den speciella tradition som Torsten är intresserad av kännetecknas snarast av att vissa fiskförråma konstvetare inte ens erkänner den som konst. Daumier, en lustig krumelur. Posada; inte vård att bevara åt eftervärden.

Dagspolitik, förgänglighet, okonst! Nå, min vän Torsten näjer sig inte med det. Han har många eldar brinnande i sitt rymliga hjärta. Sedan 1976 har han klarat av 12 scenograferier åt främst Göteborgs Stadsteater. Riks-teatern och Fria Proteatern. Ingen av de pjäser han själv skrivit har ännu nått scenen men däremot så har några av hans noveller tryckts.

Liksom många artiklar i dagstidningar. Målriet; olja, tempa, akvarell, rinner hemla tiden i en lite tunnare ström parallellt med grafiken. En ström med skulptur, främst trä- heller, har börjat sippa fram på sista tiden. Om

■ Visserligen är Torsten inte färdigkort än. Och visserligen är dessa de ingredienser som krävs i hans gryta. Men trots det är ingen konstnär, färdig som ofärdig, summan av andra konstnärer. Ändå är det på sin plats med denna uppräkning.

Torsten arbetar medvetet för att få inta sin plats i den tradition som företräds av dessa

Torsten dessutom fick syssla med film skulle ingen vara näjdare.

Men det är främst som grafiker han arbetar. Och den politiska satiren är hans tonfall. Flertalet av hans bilder är försedda med uddar och hullningar. Det mest finstämda grisailleträsnitt visar sig ha dubbla bottnar. Lyriska landskapsbilder i delikat linjetecknik är försedda med fallgropar och fällor.

Träsnittsteckniken är förlängningen på det linoleumsnitt som Torsten, jag själv och andra i samma generation började experimentera med i slutet av sextioalet och början på sjuttiotalet. Själv inspirerades jag av konstnärskollektivet Röde Mori i Danmark. Det menade att linoleumsnittets lite operonliga grova drag och relativt lätthet att reproducera gjorde självå tekniken revolutionär. Möjliggen stötte Torsten på samma tankegångar. Det är en märklig och bräcklig grund för en konstnär attstå på. Men bilderna fick avsättning i den unga och stora vänsterrörelsen. Inte för att Torsten, jag, Ulla Wennerberg och andra vänner blev feta för det. Tvärtom, den största delen av vad som producerades gick i anonymitetens och gratisarbetets tecken. Men å andra sidan är det fortfarande en ganska fin känsla att se den affisch man gjort på alla Göteborgs husväggar.

Då i Göteborg var det Vietnamkriget som tände eldar i Torstens hjärta. Nu i Stockholm är det kanske främst kriget i Afghanistan. Om tio år har världen förändrats igen. Nu är ingen tid för revolution. 1917 var det. Det finska klasskriget blev ett blodigt nederlag. Det har skildrats av Torsten i ett av hans mer massiva och känta teman. Kriget i Afghanistan slutar knappast innan långt mer blod spills. Det är det tema som sysselsätter honom nu. Parallelt kommer viktiga influenser av medeltida svenska ornamentik och de japanska färgträsnittsmästarna.

1951 föddes Torsten Jurell i Mölnlycke. Det var i Vattumannens stjärntecken. Det ska tyda på andlighet. Det finns också ett sådant drag i Torstens bilder: de subtila linjerna. Den förfalskade utformningen av till synes oväsentliga

bakgrunder. Det spåda och antydda. En strävan att reducera träsnittet nästan bortom dess möjligheter.

Ännu har han inte hunnit dit. Än har stockarna många hemligheter som ska avslöjas. Vägen dit är enslig eftersom det inte finns någon större träsnittstradition i Sverige. Torsten får prova sig fram på egen hand. Jag minns när han plötsligt en dag fann en speciell kniv i en affär, som medgav ett dureert trick. Ingen handbok hade upptagit den.

Viljan att föryna, prova, experimentera går ibland ut över bilderna. Vad som skulle kunna göras enkelt görs svårare. Mer komplicerat. På ett nytt sätt. Det kommer, om Torsten fortsätter på det sparet, att medföra att han så småningom blir en av träsnittets föryare i Sverige. Men på vägen dit efterlämnas somliga bilder som inte är så bra som de kunde vara. Det är Torsten självklart medveten om. De motiv som inte utförs perfekt och fortfarande är viktiga återkommer. Ibland gång på gång tills de når ett slags fullbordan.

Det finns ytterligare en komplikation med Torstens bilder. Den svenska konstmarknaden har förstopning. Dess kanaler har runnit sina tröga lopp är ut och är in. Kanaler för politisk, satirisk konst existerar inte ens. Traditionen erbjuder heller ingen annan lösning än svält och tidningsillustrationer. Torsten arbetar också delvis som illustratör. Men det är bara en bråkdel av hans grafiska produktion. Somligen är inte alls anpassat till på tidningssteknik. Själv menar Torsten att de som bär upp kulturen nuförtiden är bilhandlarna. Han kanske inte är allvarlig då, han är sällan det. Men om så vore är de nog inte mottagliga för just politisk satir. Hur delikat form den än har.

Det är alltså många av Torstens bilder som har fångt till sin publik. Nog för att Torsten haft utställningar. Bortåt 40 stycken. Och nog för att han sålt också. Men den sammanlagda utställningspubliken är liten i Sverige. Kanalerna för konst som inte är gjord för evigheten, inte trycks i tidningar och ändå vill ha en stor publik existerar inte.



Ovan: "Finlands framtid ligger nu i våra händer, men borgarna smider svarta planer." Grisailleträsnitt 1977.

Till vänster: Porträtt av en dam. Träsnitt 1982. Finns även i färgversion.



Ovan: Déjà vu. Träsnitt 1982.
Nästa sida: Tänk på döden. Gris
sailleträsnitt 1980.



Ovan: Fesk. Träsnitt 1980.
Till höger: Nils Holmberg. Trä-
snitt 1977. Gjord för ett bokom-
slag.





Ovan: Ett Monument.
Träsnitt 1981.
Till höger: Hodja Nas-
reddin 1978.



Ovan: De fyra ryttarna. Träsnitt
1981.

Krigsbarnet

Ett prosastycke, skrivet efter ett Ungernbesök.

av Anders Björnsson



Ovan: Illustration till novellen Internationella brigaden – Valencia 1938 av R Skandevall. Grisailleträsnitt 1975.

Nedan: Trollsländan. Illustration till novellen Hodjas återkomst av Torsten Jurell.

Händelsen hade drag av överklighet. Han hade varit krigsbarn i min farmors familj. Året: 1920. Platser: en garnisonstad i södra Sverige. Det intyck han gjorde på de unga familjeflickorna var outplånligt, trots att han bara stannade några korta sommarmånader. Hemkommen hade han snabba framgångar, gjorde en lysande intellektuell karriär. Graden tog han samma år som Europa började rusta på nytt. Men banden mellan krigsbarnet och hans ärra familj klipptes aldrig helt av. Det fanns återkomster, smärtssamma avsked, besvikelsens tystnader – den tunna tråden till kontinentens puls. Längre fram, i min egen barndom, som inföll under de stora skådeprocessernas decennium, var han ett stående samtalsämne. Jag minns fortfarande berättelsen hur han dock uppgen strax efter det andra kriget, utblottad, med en packe värdelösa riksmark i bagaget. Under revolten och invasionen oroade man sig tåge över hans säkerhet. Hans ställning var egentligen aldrig hotad: i sin frånvår försatte han ändå att vara det oskyddade krigsbarnet. Så följde en bryntning, kontakterna blev indirekta, men samtalet upphörde iste. Det som irriterade mig under de här åren var att jag hörde så mycket talas om honom utan att någon sin ha sett honom, vare sig i verkligheten eller på bild. Med tiden förvandlade jag honom till en myt. Det fanns studer där jag undrade om han verkligen existerade, hade existerat.

nelsen. Jag står i staden vid den breda floden. Det regnar lätt. Spårvagnarna dundrar ner för boulevardern. Dagen efter den stora högtiden och människorna går ännu omkring i jättelika klungor. I tre timmar satt jag mitt emot honom på en nedlyst restaurang. Hur många livstider skulle rymmas på dessa timmer? Han gav mig hållpunkter: krigsutbrottet som han drogs till från det lugna norden för att bli förbindelseofficer med de tyska trupperna; affären R. R som var en personlig vän från studentåren och som, strax före sitt eget avsked, erbjöd honom en post i det mäktiga inrikesministeriet, bort han ginge med i partiet; inmarschen som fullbordade den inre emigrationen, gjorde toleransen till en livshållning, öppnade blicken för nuets minsta möjligheter. Det vackra judiska gammelmansansiteten utstrålar hela tiden en märkvärdig förtröstan. Jag söker efter förkläringar, brofästen, i vårt bisarra virrvarr av repliker och reflexioner. Var går gränserna för vår gemensamma samtid? Vi talar om krig som pågår. Åsikterna bryts. När jag ska betala notan, griper han plötsligt om mina händer. Mycket långsamt säger han sen: Vett du, mitt land har förlorat alla sina krig, och det är det som alltjämt gör mig så optimistisk, för om vi förlorar också nästa, så kommer vi att återvinna friheten. Vätger en stund. Så tar vi adjö. Det regnar lätt när jag vandrar ensam utefter trottoaren, ensam i detta myller av människor och hemliga innebördar.

En sommar, mer än sextio år efter upprin-



begreppet proletärdiktning hade "skapat onödiga aggressioner mellan litterära grupper – gett falska mallar för litteraturbedömningen..." etc).

Heden vind godtrog beteckningen för sin egen del och menade, att Steffens insats mest var värd beundran, ty "han är dock den förste i landet som utan att synka näsan, kastat upp även trälarnas litterära gravgögar...". (Heden vind-Eriksson. "Vad är en proletärdiktare?", Social-Demokraten, 10 november 1921. Även tryckt i "På minnets älv" av samme författare).

Martin Koch skrev: "För min egen del har jag aldrig protesterat mot benämningen..." "...Om en diktarne menar allvar med sitt arbete, om han samvergsgrant undersöker den givna verkligheten och grunderna för de värdeområdena, som fallas om denna verklighet,

som om morbror Ludvig då och då fått något slags utbrott av obetydlig läslust. Vid ett tillfälle gick han från Bockträst till Sorsele – åtta mil fram och tillbaka – "bara" för att låna något historiskt bokverk. Vissa tider, när arbetet tillåt det, låg han på sofflocket och "väl-läste".

För mig framstår morbror Ludvig i vår släkt delvis som en representant för den bildningshunger och det litteraturintresse som var ett drag i den framväxande arbetarrörelsen. Det var ett drag som även några personer i ledande ställning var bärare av – tex Axel Danielsson, Fredrik Ström, Alfred Kämpe, Fabian Måns-son, Kata Dahlström.

Kata Dahlström uppmannaade arbetarungdomen att läsa böcker av Leo Tolstoj och tog även ungklubb i hård upptaktsförsök för att de försommade kulturarbetet. Hon vågade med andra ord även kritisera rörelsen inåt, en numera inte alltför vanlig egenskap. Det här betyder nu som bekant inte att förhållandena var särskilt idylliska eller att utvecklingen var entydig. Den radikala folkliga litteraturen, den framväxande arbetarlitteraturen, proletärdikningen, stötte på hårt motstånd. 1910 gav Gustav Heden vind-Eriksson ut sin debutbok, Ur en fallen skog. Elva år senare konstaterar han att den ende som haft någonting att säga om hans diktring var litteraturkritikern Erik Hedén. I övrigt hade dödstystnad härskat. Samma motstånd eller ovilja mötte Dan Andersson, Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård. Den realistiska arbetarskildringen stötte på motstånd också bland sina egna.

Begreppet proletärdiktare

Begreppet proletärdiktare som en sammanfat-tande beteckning användes första gången 1921. Det var i Richard Steffens Översikt av svenska litteraturen, del V.

Till en början förekom beteckningen mest, även om det inte var så hos Steffen, i nedsättande och ringaktande syfte, som ett skällson. Själva begreppet proletärdiktare orsakade en stor debatt, främst i Social-Demokraten. Ivar Ojelund protesterade och skrev mot. (En annan som långt senare, på 40-talet, reste in-vändningar var Erik Goland. Han ansåg att

Skriet från vildmarken eller saltet i demokratin – ett inlägg i litteraturdebatten

av Håkan Ågren

■ I den mån arbetarlitteraturen, proletärdiktingen behandlas får den numera ganska vänliga klappar på huvudet. Samtidigt sparkas det på realismen, och då med stålhättan på. Det är genom angreppet på realismen, som arbetarlitteraturen nu indirekt attackeras, skriver Håkan Ågren i denna artikel.

I en skrift från 1941, Arbetardikti i kamptid, säger Fredrik Ström om arbetardiktarna att de "föraktar att gå i flock. De är mer mänskor än partimedlemmar, mer frihetskämpar än kyrkmenighet...", "Endast så har de kunnat förblif salter i demokratin".

Längre fram skriver han: "Trotset och den sega stridsvilan, kärleken till friheten, upproret mot tidens gudar är som vi sett ett utmärkande drag hos alla arbetardiktare. Det är icke så, att de blott registrerar och beskriver proletariets kamp, analyserar tidens problem, nej, de är alltid själva med i striden".

Det är lätt att konstatera att denna tradition har hållit sig levande. Det är bara att gå omkring inne på ett bibliotek ett tag. Ivar Lo-Johansson säger i en intervju i samband med att hans senaste bok kom ut:

Begreppet proletärförfattare kom att bli en diskriminering. Och många arbetarförfattare

som upplevt sin personlighetsutveckling lösgjorde sig från sitt ursprung.
Det blev då många desertörer från arbetarklassen. Vi hade ju då en borgerlig kultursyn och borgerliga kritiker. Jag trodde alltid att arbetardiktingen skulle bli en isolerad ö, som bara vilade i trettioåret. Men det har ju fortsett att komma arbetarförfattare.

Det blev så att också akademiska författare sökte sig till arbetarförfattaren.
Men dom såg helt andra saker, dom fattade inte. Dom trodde att det betydde demonstrationsstå och röda fanor och talarsiolar och teorier. Marx och alltsammans.

Men det var ju mycket mer komplicerat än så. För det där var ju inte arbetarnas värdag. Dom visste inte hur arbetarna kände och tänkte.

I min barndom berättades det ibland om morbror Ludvigs läshunger. Det framstod



GUSTAV EDENVIND
ERIKSSON



Martin Koch GUDS VACKRA VÄRLD

DEL I

BÖNNER

om han omsätter detta i levande dikt – och om detta sedan kallas proletärdikting, helt enkelt emedan vår tids allvarligaste livsproblem reser sig i proletariats värld – ja, vilken diktare i vår tid ville intåg göra sig förtjänt av benämningen proletärdiktare?"

(Martin Koch, Proletärdikting, 1921).

På 30-talet växer denna litteratur till allt större bredd och styrka. Då framträder Statarkolan; Ivar Lo-Johansson, Moa Martinsson, Jan Fridegård. Inte minst Fib:s folkböcker och Fib:s bokombud gör sedan att böckerna också verkligen når ut till sina läsare i en omfattning som aldrig tidigare. Upplagor kring 100 000 är inte ovanliga.

Vad som händer är alltså att 100 000-tals arbetande män skriva genom litteraturen får en tydligare bild av sig själv och den samhällsklass de tillhör, även när böckerna koncentrerar sig till individens uppbrott från kollektivet.

Betydelsen av detta går naturligtvis inte att radera ut på en kafferast. Men går den att radera ut på lång sikt?

Finns det segrar som vunnits för evigt? Om det inte finns, då måste traditionen försvaras och återeroeras och ständigt finna nya uttryck för att överleva och få ny betydelse.

En enda lång duell

När min generation växte upp – jag är född 1944 – hade vi alltså på sätt och vis en del gratis. För många av de folkliga författarna själva var, som Lars Furuland påpekat, "fattigapeten", tidningarna som användes som tapeter på hemmets väggar, inte sällan den första stora läsapplelsen. Vilhelm Moberg berättar tex att han rev sonder tapeten för att kunna läsa fortsättningen på en berättelse. Kanske kan man i efterhand se det som en symbolisk handling. Arbetarförfattarna hade rivit bort fattigtapeten och ersatt den med sina egna verk.

Mina föräldrar brydde sig om böcker. De hade respekt för författare som "sa som det var". När man tog ut en bok ur bokhyllan skulle man vara ordentlig, sidorna fick inte vikas osv. Böckerna skulle ju hålla längre.

I vår egen bokhyllja fanns bla Fridegåards Åran och hjältarna, Ivar Lo-Johanssons Bara

Naturligtvis var det så att vi kände igen oss själva. Andra män skriva, men samtidigt oss själva. Arbetande män skriva och deras barn var plötsligt i handlingens mitt. Det var, som Ivar Lo sa, en sanning inför. Ingen känner till i själva tankandet och känslorna. Den fanns i detaljerna som formades till helheten. Här har du ditt liv berättar Eyvind Johnson om en sågverksarbetare som heter Larsson och vars historier ibland var korta, bara några ord.

Tex:

– En gång gick ett bla ur ramfan. Då höllt på att ta hus i helvete. Dä var inte här. Sådana män skriva hade jag själv träffat, även om norrfärringarna i allmänhet var både talföra och ordrika.

Maxim Gorkij mormor påminde mycket om min egen farmor, och jag kände igen kvinnorna hos Ivar Lo, som låg på knä vid vattnet och tvättade.

Den egna farstun i ny belysning

Vårfar överlevde Ivar Lo och Fridegård, varför överlevde proletärdiktingen?

Min far var skogsarbetare, blev senare skogsförman, utan att familjens förhållanden i grund förändrades. Min mor hade varit piga i en prästgård, sen kocka åt skogsarbetare. Sedan hon gift sig hade hon arbetat hemma.

Varför var det "arbetarlitteraturen" som vann?

Humorn i romanerna var en annan viktig sak. Om den "stämde" var det ett stort och härligt rum att vistas i.

I dessa skildringar fanns det en självtäkta solidaritet: Den här författaren står på vår sida. Här fanns också en enkelhet, som dock inte hade någonting med tex pilsnernilmens medvetandet i fängenskap.

I varje bok levdes livet på nytt. Genom berättelserna såg man sin egen farstu i ny belysning, samtidigt som man såg runt gårdsknuten

och ändå längre bort. Genom litteraturen vidgades livet och blev större.

Det var inte bara så att vi kände igen oss i böckerna – vi lyftes också upp en bit sedan vi hade läst dem.

I bland äkte vi till sammans in till biblioteket i Sorsele och sen kunde det hända att vi hade hela läshelger hemma. Det var nästan alldeles tyst i huset och alla läste.

En annan gång åkte vi in till en författaraf- ton som Folket i Bild ordnade och som hölls i Folkets hus i Sorsele. Där talade flera författa- re, men det starkaste inttrycket gjorde Moa Martinsson. Hon utstrålade kraft och energi.

Det var fullsatt i lokalen. Vi tyckte att vi själva fick det av Moas "motståndsanda".

Men litteraturen själv fick inte vara någon ständigt knuten näve, så var ju inte livet. Går man med ständigt knuten näve, blir det väl kramp?

Bilden av Dan Andersson

Det finns inga eviga segrar.

Vilken bild av Dan Andersson kommer tex att segra?

Man kan hoppas att det framför allt blir hans egna verk som lever vidare, men det är inte alldeles givet.

Det finns motstridiga röster, motsatta tenuenser i den här frågan.

Å ena sidan Gösta Ågrens arbete med Dan Anderssons diktning, där han tar fram Dan Andersson som en av oss, "vikännerigen oss i hans diktning", där han noggrant går in i hur Dan Anderssons idéer utvecklas, visar hur Dan Andersson är en författare med rötterna hos folket. Det är också Gösta Ågren som påpekar att det faktum att Dan Andersson ställer existentiella frågor – frågor om livets mening och döden – inte gör honom mindre "folklig", och som, tillsammans med Tidens förlag, tagit fram hela Dan Anderssons förfat-

Korgflättaren

—

Av Ivar Lo-Johansson

och gammal och värkbruten fick gå och se sin jord läggas till skogen igen. Det var dessa år som han satt sysslande med korstfärring inne på stuggegolvet. Grammanta använde var höss; hans korgar, han var låt sitt och vis förfarande en närligg man, Jan Jansson, men själv var han en olycklig man. Jag har sett gamla korgar som han gjort och som ännu finns kvar i bygeln och jag har sett hur han i de vägjorda vindlingarna fått in denna sin song, sorgen över den övergivna jorden.

Det finns ett ställe strax ovanför stutningen på vilken torpet ligger, därifrån man kan se nästan hela Långstock strax ovanför dörren till Björk-ås myrarnen som slutar i marteall, utsöndrar gamla torpstuga. Det har odonnis och skvatram så långt i norr sätts där och berättat sitt tysta språk i många år nu, många lag skogshuggar som om en väldigt vilt fått fram där under den stocken, genom den dörren, och plattat ut mossen, gjort upp den i somliga av dem ha sett årtat och ruton, kväst mareskogen och bara planläggningar, andra in. Här har intet lövbusk efteråt. Den som har bara en gammal tjäderskylt släpat noga för sådant skall se det är fram sin korta natt, medan han väntar

Rickard Lindström i Morgon-Tidningen den 19 aug 1945

Ivar Lo-Johansson är den störste naturalisten i vår nutida dikt och han är säkerligen vid sidan av Maxim Gorki den störste arbetarktaren i världslitteraturen.



Ivar Lo-Johansson

GOD NATT, JORD

Alltin Angelin
er en av världens
skildrare och författare
som är mest uppmärksammade
i Europa. Angelnin är en av de
mest betydande författarna i
sitt land.

Alltin Angelin

BONNIERS FOLKBIBLIOTEK

De bästa arbetsar. skildrarna

Ny serie i BFB
Inom ramen för denna serie
kommer BFB att ge ut verka
av de världskon som skrivit
en egen samtid historie, ar-
betar med den viktigaste delen
av världens litteratur. De
startar med de tre författare
som Rickard Lindström kalat
de franska.



Rickard Lindström

MIN BÄRNDOM

Min Barndom
är en vacker bok om min barndoms
åren i en liten by i Sverige. Min
barndom var en tuff tidsperiod
med svårigheter och förluster.
Men jag har också mina
minnen från min barndom
och de är viktiga för mig. Jag
är glad att min bok kan
vara till hjälp för andra
som har liknande erfarenheter.

Min Barndom
är en vacker bok om min barndoms
åren i en liten by i Sverige. Min
barndom var en tuff tidsperiod
med svårigheter och förluster.
Men jag har också mina
minnen från min barndom
och de är viktiga för mig. Jag
är glad att min bok kan
vara till hjälp för andra
som har liknande erfarenheter.

Min Barndom
är en vacker bok om min barndoms
åren i en liten by i Sverige. Min
barndom var en tuff tidsperiod
med svårigheter och förluster.
Men jag har också mina
minnen från min barndom
och de är viktiga för mig. Jag
är glad att min bok kan
vara till hjälp för andra
som har liknande erfarenheter.

hur han lär och påverkas av andra författare – men samtidigt utvecklas och kan skapa helt nytt. Och den förklarar inte heller riktigt hur det tex kan komma sig att berättelsen "Slagsmål" en gång kom tillbaka från Verdandisten med beskedet att skildringen var alldelvis för realistisk för att passa där. Dan Andersson själv kommenterade: "Bättre betyg kunde jag aldrig ha fått, och det gladdes mig att jag skildrar så hemskt verklighetsstroget att idealistövorna inte förs bita i det".

Eller ta det sätt på vilken döden förekommer i Dan Anderssons dikting. Döden finns ju med i praktiskt taget allt han skrev. Vad var det för död? Var det vildmarksromantik, faddödsmystik eller vad?

Dan Andersson kom från mycket fattiga trakter i Grangärde finnmark. Spanska sjukantog, under diktarens levnad, många liv i byarna. Det var också trakter där bolagen skar remmar ur folkets rygg. År det så konstigt att döden hela tiden fanns med i det han skrev – fruktad, men också en befriare från ett fritt och hårt liv? Sista natten i Paindalen och Vaggången vid Kestina är ju både stora dödsdikter, men de är också sociala, samhälleliga dikter. I Vaggången vid Kestina heter det tex:

Dan Andersson
1914

Jag kan krypa på knä för en tiggerskas barn
men inte för herrarnas nåd.

Det här är också dikter som ställer frågorna om livet på sin spets. Dan Andersson är inte heller i sina dödsdikter någon hopplöshetspoet. En spelmans jordafärd uttrycker ju både vrede och solidaritet, även fast solidariteten är "överflyttad" och bärts upp av naturen:

Och stormen sjunger svart och vitt
och i skum kring Härnaön
sjunga vågorna om ödemarkens nöd.
Over svarta vreda vatten spelar natten upp till
bön,
ty en spelman och en drömmare är död.

Vilket språk han hittade både för vreden och solidariteten! Och hur är det med dikten Spelmannen?

Jag ska spela när ni gräva era kära ner i jord,
jag ska spela hela sorgen i en visa utan ord

Realismen kärnfråga

På Stockholms stadsbibliotekets huvudfilial – avdelningen för litteraturhistoria – har "Proletärdikting" inget eget kort i ämnesregistret. Hela ämnet finns placerat som "Arbetarlitteratur". På "Arbetarlitteratur" finns 17 kort, varav 13 gäller den svenska arbetarlitteraturen.

Till det allra viktigare – kanske det viktigaste – man kan läsa på detta område hör, enligt min mening, Ivar Lo-Johanssons "Statarskolan i litteraturen". Där säger han bland annat: "Det som sägs här vill enbart visa hur proletärdiktingen – mest av nödvändigt har stått fri gentemot arbetarpolitiken. Oskyddad har den fått släss på två fronter: mot de samhällskonservativa och mot sina egena.

Det är nödvändigt att den också i fortsättningen står fri. Det finns även från en arbetarregering risk för övergrepp, och det är då proletärdiktingen har att slå larm. Varför skulle den saknas överlätas åt den konservativa litteraturen?"

Proletärisering av människan har alltid förekommit. Det är proletären, som oftast är utsatt för övergrupp. Det är därför det behövs proletärdikting".

"Men tror vi att social dikting är till enbart för arbetarna gör vi samma misstag som motståndarna. Proletärdiktingen är för alla. Proletärdiktingens domän vidgas, inte inskränks därfor att den är proletärdikting".

"De flesta av proletärdiktingens problem kvarstår, av tiden blott förändrade, och det motiverar, att vi behöver en proletärdikting. 'Proletärdikting' är inte en för evighet gällande kliché. Den bör förändras efter sin uppgift".

(Ivar Lo-Johansson, "Statarskolan i litteraturen", utsprungen i en artikel, "En ny proletärdikting" i BLM 1948).

På 40-talet är det inte minst Folke Fridell som får debatten att hålla i sig. Han skriver bl a en artikel i Folket i Bild som han kallar "Arbetarna och proletärdikten".

Nu på 1980-talet är det äter igen Ivar Los som tar upp frågan på nytt i sin bok Tröskeln.

inte vidare?

Men ända in i döden vill jag följa er med sång – och jag vill tillbaka till uppståndelse en gång

Inte är det här en spelman som flyr! Han är med folket, han är med de sina, och det är för dem han spelar.

Att Dan Andersson inte är någon hopplöshetspoet, och inte heller särskilt mystisk – även om såväl mystik och hopplöshet som vildmarksromantik kan återfinnas hos honom – har då och då påpekats och även ständigt undanskymts. I sin Arbetardikt i kamptid skriver Fredrik Ström:

Dan Andersson sjunger sina melankoliskt romantiska och dock realistiska sjömans-kollar och spelmannvisor. Men han diktar även uppropiska sånger och ger gripande sociala porträtt. Till synes är Dan Anderssons dikter hinrides de sociala striderna. Men tränger man djupare in i dem, blottar de ett ömtält proletärhjärtat till brädden fyllt med bitterlivt socialt patos. Han har ofta konstskickligt maskerat detta patos. Frågan är om han icke i dikturen principiellt såg proletärens broder...

I en recension i Social-Demokraten den 17 december 1915 skriver Erik Hedén: "Dan Anderssons (dikter och berättelser i Kolvakterns visor – HÄ) ge liv. Hårt, naken liv. Just därför handla hans dikter mest om döden".

Och Erik Uhlin framför i sin bok "Dan Andersson före Svarta Ballader" följande tanke:

Främlingskapet, särartnen i hans dikting, sammahänger med att hans författarskaps mödosamma födelse samtidigt är ett helt folks dödskamp. Själv den siste av sin ätt, märkt av undergångsstämningen, besjunger han ett folk statt i utdöende, den finska enklaven i Sverige.

På det här sättet måste vi ständigt återövra och återta våra diktare. Annars lever de väl



Den svenska ensamheten och liknande.
Om de senare rösterna segrar riskerar vi att få det Dan Andersson verkliggen skrev ertsatt med en bild av det han skrev. Det är ju inget ovanligt fenomen när det gäller ett författarskap.

Den senare bilden hålls på att allmänt plan, den tar inte fram och diskuterar konkret. Den visar inte på Dan Anderssons plats i tiden – vilket språk han hittade både för vreden och solidariteten! Och hur är det med dikten Spelmannen?



SÄNK SEDEBETYG

En slags kärnfråga i detta är frågan om realismen.

Det vore säkert den lättaste sak i världen att nu, 1983, fastna i någon evighetsdiskussion om hur man "korrekt" definierar "arbetarlitteratur" eller "proletärdiktning". Det skulle kunna bli ett riktigt gnetigt samtal som ytterligen bidrar till att döda litteraturintresset i landet. Därför vore det ju också dumt att fastna i ett sådant.

Men hur är det med frågan om realismen?

Tänkte ni på hur Ivar Lo-Johanssons senaste bok recenseras i tidningarna? Det fanns en irritation underifrån i det som skrevs om Tröskeln. En recensent fann Ivar Lo:s uppfattning om de litterära formerna romantisk – dvs tanken att varje miljö, varje arbetskollektiv osv – bär på sitt språk, sin litterära form. En annan stördes av Ivar Lo:s uppfattning att döden för arbetarklassen skulle vara något annat än för andra klasser. En tredje var chockad över angreppet på Sandemose. Ytterligare en hade som huvudsakligt budskap i sin recension att detaljen betyder mycket för Ivar Lo! En rubrik lød: "Ivar Lo skallrar..."

Som vanligt gavs den nya boken av författaren stor utrymme. Irritationen fanns gömd som en slags kådåinne i recensionerna. En författare som Ivar Lo skriver man ju inte ner i första taget.

Vad berodde då irritationen på?

I LO-tidningen tog recensenten fasta på att boken var "En stridsskrift om 30-talet". Frågan är om det inte är just detta som är orsak till kådånen?

Ivar Lo:s nya bok trycks ju verkligen vara en ny stridsskrift, han fortsätter att granskä verkligheten, han envisas med att ta upp frågan om proletärlitteraturen på nytt osv. Han är inte bara en gammal man som minns. Han är en författare, son står kvar i striden, och som fortsätter att slipa sina vapen.

PÅ MINNETS ÅLV

Gustav Hedenvind-Eriksson

Dikten är ingens trål
Arbetslitteraturen, proletärdiktningen blir knappast längre föremål för några öppna angrupp. Inte så att den får breda ut sig i onödan, men numera klappar man den ganska välnigt på huvudet. Det vore ju heller inte – med



Dagens situation, hur är den?
Det finns naturligtvis ljuspunkter, men som helhet är bilden ändå mörk. Det pågår en andlig försämring i landet.
I en vanlig bokhandel i en medelstor svensk stad kan det i dag vara omöjligt att få tag i en bok av Moa Martinsson eller Jack London. Den senaste lokala kurskatalogen från ABF som jag fick i min hand innehöll många kurser, men inte en enda studiecirkel i skönlitteratur! När boken får det svårt, är det ett ordentligt varningstecken. Vad händer med vårt samhälle?



BÖKGILLETT

Faran ligger kanske i stället i den vanligt klappande hand? Samtidigt som man vanligt klappar arbetarlitteraturen på huvudet, sparar man på realismen, och då med stålhättan på. Realismen dödförklaras, stämpas som tråkig, utlevd osv.

Själv tror jag att vi mer än någonsin behöver realismen – tidsdikning. (som Hedenvind sa), diktning med social tendens, böcker som strävar efter att undersöka verkligheten på nytt, litteratur som är verklig samhällskritisk. Inte bara "speglar" och "avbildar" och är yta utan djup, utan, som också, för att citera några träffande rader i en recension i Arbetet, "ser igenom de privata och samhälleliga myterna och fångar de förhållanden, de skeenden som kan förklara varför ytan ser ut som den gör".

Det är genom angreppet på realismen, som arbetarlitteraturen nu indirekt angrips.

Angreppet på realismen, är ett angrepp på huvudfärjan i den svenska litteraturen, den radikala, folkliga diktningen.

Vartför växte arbetarlitteraturen till en sådan bredd och styrka?

Frågan är, om inte en av huvudorsakerna var, att den just hade förmågan att stå fri från

tex partipolitiken, och inte leddes in i någon fall.

Dikten är ingens träl, som Hedenvind sa.

De flesta av våra tidigare arbetarförfattare var autodidakter. Men det är en öppen fråga om autodidakters roll nu är, eller borde vara, "överspelad".

I denna tid av växande byråkrati, instituternas makt och trendernas välide behövs kanske även "autodidakterna" mer än någonsin, som en motpol?

En ABF-utställning nyligen poängrade den tidiga kampen mot smutslitteratur. Den bedrevs både av ABF och Folket i Bild. Det är hög tid att påminna sig sådana insatser. Vi står, enligt min mening, inför två avgörande frågor: Skall den betydelsefulla litteraturen drivas ut till ett skri i vildmarken, eller skall den, med Fredrik Ströms ord, förblif salut i demokratin?

* Ursprungligen ett föredrag hållt på Vaxholms stadsbibliotek.

Litteratur bla:

Dan Andersson. Samlaide verk, bnd 1–10, Tiden.

Rolf Blom. Folke Fridell Proletärförfattare, LT.

Gustav Hedenvind-Eriksson. Ur en fallen skog. Gustav Hedenvind-Eriksson. På minnets älvt. Bokgillet 1961.

Lars Furulund. Statarnas ombudsman i diktten. En bok om Ivar Lo-Johansson.

Lars Furulund. Folkhögskolan en bildningsväg för svenska författare. Tema 1971.

Erik Hedén. Litteraturkritik 1 o 2. Gösta Ågren. Dan Anderssons väg, Zindermans 1970.

Gösta Ågren. Kärlek som i allding bor. Dan Anderssons liv och diktning 1916–1920. Eric Uhlén. Dan Andersson före Svarta Ballader, Tiden 1950.

Åke Runquist. Arbetarskildrare från Heden vind till Fridell. Bonniers 1952.

Conny Svensson. Idé och symbol – studier i fem romaner av Gustav Hedenvind-Eriksson (1918–1924).

Eyvind Johnson. Här har du ditt liv. Aldus 1974.

Fredrik Ström. Arbetardikt i kamptid, 1941.

Kata Dahlström. Den röda ungdomens kulturmäkt. 1917.

Ivar Lo-Johansson. Statarskolan i litteraturen, Författarförlaget 1972.

Fågelstråk

av Hans Ekström

Nära Vänern
intill den gryende dagen
Skagene fyrläts
på utmejslade grå klippor
när mig vinden
sydlig, med kurs
mot de vindpinade
tallarnas böjda kronor
intill strandrensan
vattenvariationer
fritt efter en tonskala



Tegnér måste ses i helfigur

av Jan Lindahl

■ I Förr och Nu nr 3, 1982, skrev Jan Lindahl om Esaias Tegnér. "Debatten" fortsatte i Aftonbladet den 17 januari i år med inlägg av Jan Lindahl och Gunnar Fredriksson. Den senare skrev bland annat: "Tegnér var en fullt frisk anti-demokrat."

"Lindahl säger att det viktiga är Tegnér s kamp mot den reaktionära Heliga Aliansen. Men motviljan mot den berodde på att han hyllade Napoleon, "Hjälten", och föraktade "ryssarna".

"Lindahl beundrar fel Tegnér, läroverksaulans Tegnér".

Lindahls svar på Fredrikssons artikel refuseras av Aftonbladet. Det publiceras här:

Bland de 'progressiva romantikerna' mitt under det kalla kriget? omöjliga att ställa. Men, då jag ändå har ställt dem, skulle svaren på dessa frågor kunna bli att det var för Tegnérärkeknörlighets skull?

I stället blir det då lämpligare att besvara frågor typ "Gäller beskrivningen i den idealistiska dikten *Det eviga för 1980-talet?*" eller "Är det inte blott den icke-didaktiska dikten som kan få godkänt, så här i efterhand?",

Men till saken då! Tegnér hade ingen fast grund för sitt motstånd mot Heliga alliansen, och föraktade ryssarna. Det hade inte mycket med små staters oavhängighet genom att stormakter att göra, eftersom även Frankrike är en stormakt. "Här kan man verkligen tveka om Fredriksson läst Tegnér.

Om vi benar upp det här.

Tegnér Napoleonuppfattning som den uppges i läroverken: dyrkan, har Fredriksson gott tagit fasta på. Sanningen är emellertid litet annorlunda. Om man studerar Tegnér s dikter, brev och tal före och runt 1815, så finner man bland dikterna blott två som är direkt panegyriska, och detta har sin enkla förklaring i att just då (som Tegnér såg det) Napoleon var den enda som kunde hindra reaktionens seger. Han var för Tegnér en revolutionens son. Annars är han kritisk, och två år efter Napoleons slutliga fall gör han sin summering i *Jubelfesttalet 1817*: "Despotismens tid är förbi. Därför föll också det största och kraftigaste som nyare historien har att uppvisa. Napoleon föll, icke genom sina eländiga motståndare, utan därför att despotismen är alla starka sjalars uniform; därför att hans ande var rakt motsatt tidsandan med vilken han brottades och som var starkare än han."

Tegnér förälskade ryssarna, det är också en sådan där järobokssanning. Tegnér "rysshät" bryter ut vid anfallet på Sverige och stärks när Alexander blir den europeiska reaktionens huvudman sasonledare för den heliga alliansen. När denne dör 1825 hoppas de ljumma på förbättringar, men Tegnér är klar: "Över kejsar Alexanders död glädja sig alla härvarande politiska och liberala kamnstöpare onmäältigt, och föröpna nu rent av en gyllene tid. De narrar-na! Om man har en räv eller björn på världstronen.." Det handlar alltså inte om ryssarna, utan om den ryska staten och den svenska reaktionen. Det blir än tydligare i den sena dikten *Kronbruden*; där den ryska staten beskrivs som:

(för tidens härskare med Alexander i täten alltså) och fortsatte att bestyrka den till tiden var ute, att en sådan man skulle grunda sig blott på "rysshät" och Napoleonbeundran kan vara följdjen av magnifika skygglappar. Därför är det inte alls forunderligt att Gunnar Fredriksson inte förstår något om "Tegnér som andra världskrigets moraliska auktörer".

Och om man ville skulle man kunna få till ärkeknörlar av exempelvis Strindberg eller Fredriksson ned tanke på alla deras (ytligt sett) konstiga uttalanden om kvinnorna, mäktarna, andarna eller vad det nu kan vara. Ser man dem i helfigur blir de emellertid radikala.

Att Tegnér skulle ha värvat om små staters oavhängighet och lidit av en viss internationallism är i alla fall inte någon sak man puffar för i skolorna. Men Tegnér försvarade Sveriges oberoende vid det ryska överfallet, jag hänvisar till dikter som *Krigssång för lantrånet*, *Det eviga och Svea*, vilka skrevs under detta hot. Hans skrev en solidaritetsdikt för Norge, *Nore*, när de reaktionära fofsonisterna ville betrakta Norge som en erövrad provins. Han vände sig mot stormaktsalliansens försök att kontrollera de små staterna, stödde Polens frihetskamp, kampen för Italiens endane och det grekiska frihetskriget. "Skulle jag dess-utom säga vad jag tänker om regenternas politik i den vägen, (apropä grekiska frihetskriget) så blev jag väl hängd eller utlevererad till Hel-Mahomedanska alliansen", skämtar han i ett brev. Och att en man som kunde formulera stor och skön satir i *Nyåret 1816* ang. heliga alliansens politik:

Hejsan. Religionen är jesuit,

människorätt jakobin,

världen är fri, och korpen är vit,

vivat påven – och hin!

(för tidens härskare med Alexander i täten alltså) och fortsatte att bestyrka den till tiden var ute, att en sådan man skulle grunda sig blott på "rysshät" och Napoleonbeundran kan vara följdjen av magnifika skygglappar. Därför är det inte alls forunderligt att Gunnar Fredriksson inte förstår något om "Tegnér som andra världskrigets moraliska auktörer".

Snart tusendeårig
saknar han grunderna än, de första, till mänskobildning,
frihet, ja äganderätt, som fannad säljer man folket.

Jan Myrdal är solidarisk med sin uppväxt:

Jean-Paul Sartre föräder sin.

Jean-Paul Sartres mor sa om sonens självbiografi Orden: "Han har inte förstått ett dyft av sin barndom." Gunnar och Alva Myrdal läter sin advokat lämna in en anmälan till Pressens Opinionsnämnd.

Syftet med den åtundade granskningen är inte att få Jan Myrdal fällid i dom, inte heller att få boken åtalad. Angreppet är ohyggligt medvetet. Framtiden skall blockeras: läs Gunnar Myrdal om Alvas reaktion.

Samma typ av medvetenhet riktades 1851 mot Almqvist, 33 år senare mot Strindberg och 1896 mot Fröding.

Avsedd effekt är delvis uppnådd. Kulturredaktörerna ställde på förhand om så att litteratur-

turdiskussionen skulle uteblif.

Jag Myrdals *Barndom* är inte en variant av Strindbergs Tjänstekvinnans son eller Julies Vallés Barnet. Han för dem vidare: hans vrede är inte densamma: "Barndomen är en djup skam som sitter i långt."

Myrdal börjar sin berättelse ungefär där Strindberg avslutar sin i Svarta Fanor. Han visar hur barnet formar sig en identitet i ett karriärprogressivt hem. Jan Myrdal, som i spegelbilden igenkänner sin farfar, och Sissela, som inramas av det stora huset, är resultat av likartat ursprung. De valde olika framtid. Det enkla levande språket och de friska barndomsintryckene i *Barndom* ger Jan Myrdal ny och större läsekrets.



Jan Myrdals Barndom

av Lars Andréé

HJÄLP!

■ Myrdal börjar sin berättelse ungefär där Strindberg avslutar sin i Svarta Fanor. Han visar hur barnet formar sig en identitet i ett karriärprogressivt hem, skriver Lars Andréé i sin anmälan av Barndom.

Jan Myrdal föds in i revolt. Familjekomedien gör honom kall. Han är ett offentligt barn men anammars inte inför offentligheten sin samlingsklass. Den tidiga protesten är ett uppror mot den framtid han ser i sina föräldrar. Strindberg och Vallés finns som direkt bak-

Förr och Nu behöver hjälp av folk som kan jobba med layout och originalmontering.

Vill du ställa upp, hör av dig till
Eva Bäckstedt, tel 08/94 62 35
eller
Anne Lidén, tel 0764/31997

Martin Andersen Nexö. DITTE MÄNNISKOBARN. Övers. Hinke Berggren. Bearb. Ingvar Lindblom. Del 1 313 s. del 2 303 s. Hammarström & Åberg 1982. Pris: ca 94:-/del Del 1 ISBN 91-7638-010-6
Del 2 ISBN 91-7638-011-4

BOKANMÄLNINGAR

Ansväriga:
Lars Andréée
Marianne Fors
Frihemsgatan 46 B
85242 SUNDSVALL



Ill:Kaj Stuart-Beck

Gunnel och Lars Ahlin. HANNIBAL SEG-RAREN. 332 s. Bonniers 1982. Pris: ca 125:- ISBN 91-0-045545-8

20 års tystnad var nödvändigt för att Lars Ahlin skulle kunna befästa sitt inflytande. Nu framträder han vitalare, säkrare och än mer skrämmande.

Han lägger sitt språk och sin ideologi över Gunnar Ahlins spridda uppgifter om Hannibal på väg över Alperna. Yadamilk är skrivare åt

Ditte menneskebarn gavs ut 1917-21. När-
mast tidigare svenska upplaga var Bonniers,
1956. Då läste jag en tådrypande serieversion
i någon veckotidning. Det går bra att förvandla
Ditte till en eländeskatalog: oäkting-modern
kväver mormodern, stryk och slit och släp,
dör utslitet vid 25 års ålder.

Men Ditte människobarn är inte någon sen-
timentalt förljugen Barn 312. Det är historien
om godheten, om den självpoffrande ar-
betssnyran. Men det är också historien om en
klass – från fattiga men självgående fiskare
och småbrukare till egendomslösa, som kon-
kurrerar med sin arbetskraft i Köpenhamn.
Ditte går under. De som blir kvar har börjat
organisera sig. Drömmen om ett bättre liv
övergår i kamp.

Marie-Louise Persson

Lars Andersson. BIKUNGSKUPAN. 308 s.
Författarförlaget 1982. Pris: ca 115:-
ISBN 91-7054-395

När en roman kritikerrosas och prisbelönas
till den grad som Lars Anderssons Bikungsku-
pan fylls läsaren lätt av misstänksamhet. När
romanen så inleds med en 60 sidor lång prolog
om Författarens sökande och vändor stegras
misstänksamheten lätt till visshet.

Desto större blir därför glädjen när Anders-
son sent omsider släpper loss berättelsen om
Emil Thorelius, prästson och medicine studie-
rande i 1880-talets Uppsala. Mot bakgrund av
samhällets förändringar och tidens nya idéer
får vi följa en (högst normalt) sökande ung-
mans vandring ut i livet. Tillvaron i den akade-
miska provinsen är störd. Det är en ny tid som
randas – med onade möjligheter men, i likhet
med vår egen tid, inte helt utan komplikatio-
ner.

Rättelse:

I Kent Beglers recension av Karl R. Poppers
bok *Det öppna samhället och dess fiender* i nr
4 1982 hade olyckligtvis namnet på en översät-
tare fallit bort. Del 2 av Poppers verk har
översatts av Bo Ekström och ingen annan.
Red.

Bikungskupan är en mycket välskriven ro-
man inte utan aktualitet. Klart läsvärd – trots
upptakten.

Tom Carlsson





Esaias Baitel. ZONEN. Förford François Riss, efterord Arne Ruth. Övers. Mats Löfgren. Fotobok. 143 s. Bokmotiv 1982. Pris: ca 96:-

ISBN 91-7618-0395

Denna fotobok handlar om ett gäng franska "Hells Angels" med hela rekvisitan av svarta skinnjackor och nazistsymboler och motorcykeldrämmar. Några av bilderna är bra, skarpa och träffande porträtt. Rätt många är lite tråkiga, de lever enbart på sin sensation, exempelvis spädbarn kryper under hakkorsflagea, och har sedan inte mycket mer att ge. Hela "berättelsen" finns i det pratiga förordet, som bygger på intervjuer med Baitel. Ensamma klarar inte bilderna att förmedla hur dessa väldssamma, ofta utslagna ungdomar lever. Det är bildernas största svaghets. I bokens efterord försöker Arne Ruth koppla ihop fransk nynazism, nyhöger och Fauressonaffären med de förvirrade motorcykelgängen.

Ulla Wennerberg

Edward Hallet Carr. RYSKA REVOLUTIONEN. Från Lenin till Stalin. Övers. Jaak Talsvend. 207 s. Hazras 1981. Pris: ca 71:- ISBN 91-86192-00-0

Boken är en lättläst sammanfattnings av Carrs stora verk ifyrda delar, "History of Soviet Russia" (1917-1929). Uppläggningen är annorlunda. Den inre politiska utvecklingen varvas med kapitel om ekonomin och utrikespolitiken.

Carr ger struktur åt det kaotiska skeendet. Det är dock en ytans struktur. Klassstriderna blir personstrider, folken och de arbetande massorna skyntas knappat ens. Revolutionen skrider ödesbunden fram. Alla händelser häckar i varandra. Lenins aprilteser 1917 verkar med nävändighet framkalla en ny tsaristisk despot.

Men även det ytliga har sitt värde. Boken fungerar umärkt som en repetition av ryska revolutionens viktigaste namn, händelser och årtal. Carr kan – eller kunde – ju dem bättre än kanske någon annan.

Kjell-Arne Johansson



Saul Bellow. GRIP DAGEN. Övers. Caj Lundgren. 173 s. Bonniers 1982. Pris: ca 80:- ISBN 91-0-045470-2
Saul Bellow. PROFESSORNS DECEMBER. Övers. Caj Lundgren. 358 s. Atlantis 1982. Pris: ca 135:- ISBN 91-7486-246-4

I "Grip dagen" summerar den medelålders författaren Tommy Wilhelm ett liv präglat av felaktiga val, som han upplever som ondsvikliga, närmast ödesbestämda. Scenen är ett penningstyr och framgångscentrerat Chicago utan nåd för förlorare.

Albert Corde i "Professorns december" speglar också ett förvillande, besatt samhälle där ekonomiskt betingad ondska standigt är närvärande. Corde försöker med artiklar avslöja Chicagos korruption och förfall. Men ondskan är oripbar och de få moraliska initiativen finns endast hos de drabbade och kraftlösa.

Under en resa till Cordes döende svärmar i Bukarest framstående i heller Öst som ett alternativ. Ondskan är här lika påtaglig men sprungen ur en annan form – den politiska.

Bellow's perspektiv är det personliga. Ett gripande och engagerande perspektiv, men otillräckligt för samhällsanalyser. Bellows böcker är fylda med humanitet. Men detaljer och enskilda heder motverkar helhet och möjlig förståelse, vilket Bellow tycks medveten om. Kvar blir besvikelse och pessimism. Om än i vitter förpackning.

Bengt Eriksson



Lars Ardelius. NYA DRÖMBOKEN. 303 s. Norstedts 1982. Pris: ca 140:- ISBN 91-1-821272-7

Det ligger något freudianskt över Lars Ardelius' nya bok vars tema är under- och/eller omedvetna krafters manifestering via drömmar. Natt- eller dagdrömmar. Ett fyrtio-tal scener exemplifierar ämnet. Det är tullkontrollör Mårten som ständigt återkommer till sin döde far. Det är bankkvinnan som först efter pensioneringen får syn och ser mänsklighetens vandring mot avgrundens. Det är den ursparade TV-producenten som med hjälp av en privatdetektiv jagar sin egen, förlorade identitet. Osv. osv.

Alltsammans är intressant men i det presenterade skicket lyvärr inte mer än utkast till ett djupare engagemang. Tio-femton normal-långnoveller hade varit bättre.

Birger Andersson

Lars Bäckström. FÖRFATTARLIV. 104 s. Settern 1982. Pris: ca 69:- ISBN 91-1-814081-5

Svagheten med dessa dagboksfragment och novellskisser är kanske bristen på substans. Texterna saknar riktiga konturer trots att författaren gnor och kopplar beprövade grepp. Han söker exempelvis upp några mästare (Hjalmar Söderberg, Alexander Solzjenitsyn etc) påfiktiv väg, men det är som om mästarna inte vill vara med i leken. Man nästan hör hur Hjalle gäspar.

Tilläggas bör att Lars Bäckström utdelar polemiska(?) stötter mot Jan Myrdal och Lars Gustafsson och i slutstycket jämförs Uppsala med Phnom Penh. Det var väl ändå en djärv liknelse.

Jan Fogelbäck

MARCCAGALL. 160 s. Rikl. ill. LiberFör-lag/Modernta Museet 1982. Pris: ca 130:- ISBN 91-3890-228-1

Ett stråk av isande kyla viner genom Marc Chagalls sagoskimrande konst. Färgerna är kalla och klara. I en cirkelrörelse manar han fram minnesglimtar från tillvaron i Ryssland. Som en raket skjuter det lyckliga brölopet in i livet.

Granska noga Lantliv från 1925. Alla Chagalls karaktäristika finns med. Men det leende som ställs i förgrunden är imbecillens och där-för blir bilden så omöjlig. Katalogen till den välbesöpta utställningen på Moderna Muséet är utmärkt. Den ger kro-nologi och många bilder.

Inga Gustafsson

REGN. Tvåspråkig utgåva. Tolkn., inl. och textkom. Lars Bergquist. 199 s. Norstedts 1982. Pris: ca 94:- ISBN 91-1-821382-0

Char, f. 1907 och självtändig diktarveteran från de franska surrealisternas krets, är en sista, en som lever för de benådade ögonblickens rämnor och öppningar i världens fasad, långt bortom dagspolitikens horisont.

Texterna i detta fylliga urval är svårätkomliga, bilderna branta och blixtrande. Slutenheten är programmatisk, men också problematisk; som läsare säljer jag inte min lyhördhet till vilket pris som helst.

Men den väldiga laddningen känns, som i texterna ur "Hypnos' anteckningar", nedtecknade under tiden som kapten i motsändsrören. Där finns rader som jag inte skulle vilja vara utan: "Frukten är blind. Det är trädet som ser." Eller: "Vara ett med sprången. Inte med festen, dess epilog."

En sådan poet måste man lyssna till, utsätta sig för.

Per Helge

Ingrid Tropp Erblad, KATT BÖRJAR PÅ S. En berättelse om orden och hur det känns att förlora dem. 159 s. LT 1982. Pris: ca 76:- ISBN 91-36-01892-9

Afas är en språkrubning till följd av en hjärn-skada, oftast beroende på infarkt. Våren 1976 drabbades Ingrid Tropp Erblad: hon förstod inte längre skriven text, kunde inte själv skriva och orden hon uttalade blev fel.

Erblad hör till det fatal afaspatienter som blir helt friska. Drygt fem månader efter insjuknandet var hon tillbaka på sitt arbete som copywriter på en annonsbyrå. Hennes starka vilja och omgivningens stöd var en god hjälp på vägen mot tillfrisknandet, återerövrandet av språket.

När Erblad förlorade sitt språk förlorade hon också sin identitet. Därmed instället sig en reservation: ansettes hon aldrig av förtriv-lan och vannmakt? Detta förtar dock inte bo-kens kvaliteter: Erblad förmedar personligt hur det känns att inte längre ha förmåga att formulera sina tankar, att kommunicera.

Marianne Fors

René Char, STRÄNGHET I ETT MANDEL-REGN. Tvåspråkig utgåva. Tolkn., inl. och textkom. Lars Bergquist. 199 s. Norstedts 1982. Pris: ca 94:- ISBN 91-1-821111-9

Char, f. 1907 och självtändig diktarveteran från de franska surrealisternas krets, är en sista, en som lever för de benådade ögonblickens rämnor och öppningar i världens fasad, långt bortom dagspolitikens horisont.

Texterna i detta fylliga urval är svårätkomliga, bilderna branta och blixtrande. Slutenheten är programmatisk, men också problematisk; som läsare säljer jag inte min lyhördhet till vilket pris som helst.

Men den väldiga laddningen känns, som i texterna ur "Hypnos' anteckningar", nedtecknade under tiden som kapten i motsändsrören. Där finns rader som jag inte skulle vilja vara utan: "Frukten är blind. Det är trädet som ser." Eller: "Vara ett med sprången. Inte med festen, dess epilog."

En sådan poet måste man lyssna till, utsätta sig för.

Per Helge

Nils Ferlin. BRÖDER UNDER VINDAR SJU. Dikter och visor ur radiospelen. 144 s. Bonniers 1982. Pris: ca 86:- ISBN 91-0-045609-8

Under åren 1934–41 skrev Ferlin vistexterna till fem hörspel för radio, ett slags genremäle-rier där handlingen var underordnad sången och musiken. Programmen var mycket om-tyckta, och repriser och nyuppsättningar ge-nom åren bidrog till att sprida Ferlins popula-ritet över landet.

Den här volymen innehåller 37 dikter och visor ur hörspelet, de flesta tidigare tryckta. Livet är samma narr- och gryckelspel här som i diktsamlingenarna, men tonen är lättsam-more, raljerandet glädjare, inom ramen för den välkända ferlinska verssmideskonsten. Och så humor, denna oslagbart effektiva sabotör av mygel och fiffel i stort som smått!

Inga dramatiska, omtumlande nyheter all-så, men ett kärt och upprökande återseende.

Per Helge



Almeida Faria, LUSITANIA. Bilder från re-volutionens Portugal. Övers. Amadeu Batel och Marianne Eyré. 204 s. Norstedts 1982. Pris: ca 80:- ISBN 91-0-045562-8

Lusitania är det gamla Portugals, den forna romerska provinsens, namn. Och som skep-pet Lusitania går det forna Portugal och dess representanter under i denna uppföljare till "Brottstycken". En godsägarfamilj står i centrum i denna triologi – vars första del saknas på svenska. "Lusitania" börjar där "Brottstycken" slutade; godsägaren Francisco har dödats av sina bönder under påskken och tioletet dagar senare är "nejlikornas revolution" ett faktum. Patriarkens död och revolutionen driver familjen in i håglöshet och de båge äldre sönerna tvingas återvända till ett liv som är en "sorglig parodi på någon pessimistisk komedi". Deras kvinnor sliter sig loss för att fortsätta sina liv utanför Portugal. "Lusitania" är en väldenom-förd fragmentarisk roman där de mest kusliga och märkvärdiga saker äger rum på ett alldeles naturligt sätt.

Cumhur Doğan Gür

(Ur brev till Ida Bäckman.)

Jan Fogelbäck

William Golding. SJÖFARARES RITER.
Övers. Else Lundgren. 239 s. Bonniers 1982.
Pris: ca 125:- ISBN 91-0-045580-6

Berättelserna ram är inte ny. 1800-talets envälldiga segelfartygskaptener, vars sätt att disciplinera skeppets invånare skildras av en privilierad passagerare, har vi mött förrut. Godnings variant har som huvudtema *den mänskliga förnedringen*, som personifieras av en kapten. Denne hamnar på grund av berättarens egen prestigeystnad och kaptenens motvilja mot präster i ett ingemansland i motsättning till alla övriga ombord. De rituella trakasserna sanktioneras, men när prästens undergång avslöjas som självförfållad lättar hans plågoandars skuldbörd. Allt faller på plats och vad som ifrågasätter den naturliga ordningen! Det är som vanligt suggestivt berättat med en mörk människosyn som kännetecknar uppbyggelseslitteratur för reaktionen.

Dennis Zackrisson



Jan Guillou och Göran Skytte. BERÄTTELSEFRÅN DET NYA RIKET. 183 s. Askelin & Hägglund 1982. Pris: ca 86:- ISBN 91-7684-016-6

Folke Isaksson. GNISTOR UNDER HIMALAYAVLET. Tjugofem kapitel om poesi. 335 s. FIB:s lyrikklubb 1983. Pris: ca 125:- ISBN 91-550-2798-9

25 mycket läsvärda kapitel om poesi bjuder Folke Isaksson på i "Gnistor under himalayavlet". I reflexionerna över dikternas byggnad är han stillsamt och exakt iakttagande, och i de historiska, tekniska, ideologiska bakgrundsteckningarna är han grundlig, beläst. Alla som tidigare funnit nöje i Lars Gustafssons strandhug finner här ytterligare en god volym.

Jag fäste mig vid Isakssons behandling av några erotiska dikter av så skilda namn som Andrew Marvell, J.H Kellgren och E.J Stagneyus. Åtminstone för Kellgrens del borde detta innebära en renässans. Jag hade toligt mitt i all lärdom. I ett annat porträtt, av den tämligen medelmärtige Frans Michael Franzén spannar Folke Isaksson upp analysen mellan Daguerre (fotografins "fader"), Baudelaire och Franzén själv. Ett fullgott hantverk, på ett följsamt, exakt och bildrikt språk.

Jan-Olov Nyström

BILDEN AV BIBLIOTEKET. En debattbok från Folkbiblioteksutredningen. Red. Bengt Holmström. Ill. 94 s. Liber 1982. Pris: ca 45:- ISBN 91-38-06589-4

Bengt Holmström, folkbiblioteksutredningssekreterare och stadsbibliotekarie i Malmö, har sammanställt 8 debattinlägg om biblioteken från begynnelsen till den framida utopin eller realiteten.

Bilderna av biblioteket är många, av högst skiftande kvalitet och intressegrad. Mest läsvärda är de mer personliga betraktelserna av författarna Birger Norman och Sven Lindqvist.

Urvälet tycks mig lite egendomligt, efter som boken utgivits av Folkbiblioteksutredningen och bör läsas ihop med rapporten "Folkbibliotek i tal och tankar". Detta implicerar en medveten linje i urvalet, en logisk spänning. Den finns inte.

En viktig bild av biblioteket saknas helt. Den som visar bibliotekens mediainköp och arbetsätt. Kvalitetslitteraturen sitter nämligen trångt, liteträff medvetenhet och folkbildaranda ändå trångre. Den bilden av biblioteket hör till debatten och den kan den intresserade gratis skaffa sig genom ett besök på närmaste folkbibliotek.

Åke Svidén

Kropotkin levde ett händelsesrik liv och Jacobsons poetiska dokumentation är rasande effektiv och påminner ibland om den oöverträffade metaforikern Tranströmer. Jacobson äger inte dennes sparsmakade bildkoncentration, men har ett förunderligt eget tonfall. Så här skildras den mildöde Kropotkins uppvaknande inför det tsaristiska väldet:

"De första skotten
spridda tunna
misstag
som hjudet av en fönsterhake
som slår upp
sedan fler."

En ovänligt styv lyrikdebut.
Trygge Lundh

Eino Jutikkala, Kauko Pirinen. FINLANDS HISTORIA. Övers. fr engelska utgåvan av Jan Wennberblad. Fjärde omvärbade upplagan. 207 s. Natur och Kultur 1982. Pris: ca 155:-.

Liksom Elsass-området varit slagfältet där Europas konflikter gjorts upp, har Finlands östgräns varit valplatsen för en huvudlinje i nordisk historia. Kampen mellan Sverige och Ryssland. Striderna om denna gräns har så starkt präglat Finlands öden att de kan sägas utgöra kärran i landets historia.

Finlands erfarenheter på vägen till den nuvarande, trängda självständigheten mellan maktklocken äger ännu stor aktualitet. Det finns ju en stark kontinuitet i utvecklingen runt Östersjön: Från 1700-talet och in i vår tid har det ryska inflyendet oavbrutet ökat. Finlands historia erbjuder därför nyttiga perspektiv på vårt eget land. Vår nuvarande utrikespolitik inte minst.

Jutikkalas/Pirinens bok är en god introduktion som reser både intressanta frågor och invändningar. Främst skildringen av perioden 1917-45. Läst med eftertanke ger den dock stort utbyte.

Mats Miljand

Halvdan Koht. FOLKETS TIDSÅLDER. Revolutionsåret 1848 i Europa. Övers. Ingrid Ekman Nordgaard. 208 s. Ordfront 1982. Pris: ca 72:- ISBN 91-7324-179-2

Det går troll i ord. Vad menar man egentligen idag med "demokrati", "jämlikhet" eller "frihet". *Demokraterna* måste ständigt gå tillbaks till källorna: måste alltid ha Paine, Franklin, Diderot och alla pionjärerna i friskt minne. "Friheten" blir annars statens, partiets eller nomenklaturans.

Det är därför ett välkommet initiativ av Ordfronts förlag att starta den nya serien Demokratiskt Bibliotek.

Historikern Kohts bok om revolutionsåret 1848 är ett mästerverk i fråga om att popularisera ett komplicerat förlopp. Författaren lyckas begripliggöra de stora linjerna ur myllret av enstaka handlingar utan att förfalla till förenklingar.

Författaren skriver under inträck av andra världskriget. Boken utkom första gången 1948. Koht var socialdemokrat och utrikesminister i norska exilregeringen. Den enda bristen är att författaren inte placeras in i tiden i ett förorde.

Svante Svensson

Kundernas typgalleri består huvudsakligen av fyra karaktärer: Den unga, vackra flickan, oftare svårtillgänglig än kåt. Den mognna kvinnan, ibland försmådd men ofta kärlekskrank. Den unge mannen, självpuppiaget viril men orutinerad. Den medelålders mannen, kroppsligt trög men förslagen. En av de senare hävdar bestämt: "I erotiken söker man efter bilden av sin egen betydelse".

Kring dessa förutsättningar rör sig handlingen i berättelserna, som skrevs före den ryska invasionen av Tjeckoslovakien -68. Om tillståndet i landet några år tidigare sägeren av de unga männen: "Jag måste ljuja om jag inte vill ta galningarna på alvar och bli en galning själv". Uttalet kanske har fått ny aktualitet.

Ikonstprosa och pastisch samtalat Kolakowski med Djävulen, än en lurvig HornPer, än det arketypiskt onda. Doktor Luther kastar åter det gamla bläckhornet. Petrus förnekar ånyo tre gånger sin Herre "och byggde därigenom upp den stora kyrkan".

Vår för Djävulen? "Hans närvaro gör oss väksamma inför alla förhoppningar om...en sluttig folklifning mellan alla krafter som verkar i världen".

Varför Djävulen? "Hans närvaro gör oss väksamma inför alla förhoppningar om...en sluttig folklifning mellan alla krafter som verkar i världen".

Några "skisser" kallar Lagercrantz blygsamt sin bok. Men den äger ingenting av skissens omedelbarhet och konkretion. Det är en självbiografi som programmatiskt förklarar sig ointresserad av de mänskor som där skildras.

Kolakowski har valt en flertydig form med språkliga distanseringseffekter och spegelironier mot text och legend. Som tote han själv inte sin Djävul på allvar? Skall det djävlas bör svavlet också osa!

För övrigt anser jag att även latinska citat bör översättas.

Bertil Jonsson



Emmanuel Le Roy Ladurie. KARNEVALLEN I ROMANS. Från kyndeböcker till askonsdag 1579–1580. Övers. Jan Stolpe. 352 s. Atlantis 1982. Pris: ca 135:- ISBN 91-7486-248-0

Författaren är i Sverige känd genom boken *Montaillou*. Han är en monografisk forskare som genom att närgånget studera en ort under en begränsad tidsperiod söker levandegöra en hel epok. Denna gång är orten en liten stad i södra Frankrike och den tid som skildras två hektiska februarseckor 1580, då den årliga karnevalen förvandlas till ett folkligt upptor mot staten, mot adeln, mot skattetrycket. Men innan Ladurie kan teckna själva karnevalens/upprorets förlopp måste han skilda den historiska bakgrundens, staden och trakten runtomkring, de politiska och sociala förhållandena. Texten är sprängfull av fakta och information. Det är en bok som kanske inte lämpar sig för sträckläsning men som är mycket viktig för förståelsen av vårt Europa. Jan Stolpes översättning är – som vanligt – lysande.

Margareta Zetterström

ISBN 91-7324-178-4

Lagercrantz vill i stället beskriva sina närmaste som *representanter* för ett visst samhälle, en viss social miljö. Han karakterisrar dem som "skuldiosa"; ett slags marionetter. Och förmödigen är det denna utgångspunkt som gör boken så opersonlig, så herrgårdssval. Lagercrantz säger sig inte äga någon större självkändedom. Det märkliga är att han heller inte tycks *vilja* känna sig själv. Kanske är stoffet för heit, minnena för plågsamma. Men för lärarnas skull hade det varit av goda om han i större utsträckning ställt sig Jan Myrdals uppgift i "Barndom": "Hur blev jag?" Blev just denne?

Margareta Zetterström

Originalutgåvan gavs ut 1939 i Frankrike, vilket gav en av författarens teser särskild spänning, nämligen att en av revolutionens viktigaste förföjder var att en nation skapades av ett folk som själv har rätt att bestämma över sin framtid utan rätt för främmande makt att annexera dess territorium. Den absoluta monarkins fall, tillkomsten av en konstitutionell regering, principen om likhet inför lagens, var andra viktiga resultat som författaren behandlar mot bakgrund av hur olika intressen ställde sig före, under och efter revolutionen. Det gör den till en lärorik revolutionshistoria. Ännu bättre hade boken blivit om förlaget i denna nyutgåva – den första svenska översättningen kom 1961 – hade lagt en efterskrift som kommenterat Lefebvres uppgifter i ljuset av nya vetenskapliga rön.

Åke Bergman

Siegfried Lenz. FÖRHISTORIEN. Övers. Brita Edfelt. 477 s. Norstedts 1982. Pris: ca 65:- ISBN 91-1-821232-8

Originaltiteln är Heimatmuseum, en mycket tydligare titel. Författaren skriver om sitt tidigare hemland, trakterna vid de Mazuriska sjöarna i d' Ostpreussen som numera tillhör Polen, huvudsakligen om tiden från första till andra världskriget. Ett hembygdsmuseum där landskapets historia dokumenteras spelar en konkret roll i romanen, men är samtidigt en symbol för minne och bevarande. Museet rådas över till Västtyskland, där huvudpersonen, jagberättaren, bränner ner det – så börjar romanen. Han berättar sedan heja "förhistorien", och på det viset räddas hemlandets historiska arb medan det förörts – "allt förgånget finns kvar".

Huvudpersonen är mattväpare, och Lenz har vävt ihop en brokig och fängslande och genom den samtidshistoriska bakgrunden även politisk "matta". Verkligen en mästerlig episk berättelse. En läsupplevelse där omfånget inte alls känns besvärande.

Martin Grass

Sven Lindqvist. EN GIFT MANS DAGBOK. 334 s. Bonniers 1982. Pris: ca 125:- ISBN 91-0-045578-4

En gift mans dagbok skildrar författarens åtta första år som gift. Den tar vid efter En älskares dagbok, då författaren har vunnit den eftersträdade Cecilia. Den behandlar, med Sven Lindqvists egna ord, "den äktenskapliga kärlekens lycka". I en text bestående av kommenterade dagboksanteckningar och brev får vi följa deras samlivs passion och slitningar och deras starkt känslomässiga förhållande till några nära vänner. Vad som slår mig är författarens oerhördta självpåtagenhets, hans nära-

mast förtärande besättet i förhållandet till dem han håller av eller ser upp till. Vad som intresserar honom är människors förhållande till honom själv, inte deras åsikter och handlingar. Trots att det är en utlämnande bok lär den mig väldigt lite om Sven Lindqvist. Var det verkligen samme man som skrev böckerna om Kina och Sydamerika?

Praktika, en moralisk-filosofisk essäsamling och tankebok, skrevs i samband med den äktenskapliga kris som skildras i dagboken och ges nu ut igen.

Brigitta Mauritz



Lisen Hessner

Trots att greppet är så stort att dynastier och århundraden passeras på några sidor är sammanhangen spännande och insiktsfullt skildrade. Tekniken beskrivs kunnigt och lättfattligt och då förläser man gärna att författaren undslipper sig en och annan formalestetisk ytlig värdering.

Lisen Hessner

ISBN 91-7486-250-2

Biblioflipplagan ISBN 91-7486-251-0

Ordets makt utkom första gången 1973 och innehöll 11 texter om språkets uppkomst och utveckling och om hur det använts i olika tider. Lo-Johansson lyfter tex fram Linné vars storhet författaren menar var att han "beskrev vad han såg" utan att som föregångarna närmare sig verkligheten i snirklar och krumbulker. Samma sak kan sägas om Sven Ljungbergs gravyrer. De går rakt på sak och förmår vara similiga utan att bli kladliga, och dramatiska utan att överdramatisera, precis som författaren.

Åke Bergman

Henning Mankell. DAISY SISTERS. 440 s. Ordfront 1982. Pris: ca 135:- ISBN 91-7324-175-X

Henning Mankells senaste roman Daisy Sisters är också hans absolut bästa. I våra stora arbetarförbrottars efterföljd har han med stark empati skapat ett porträtt av arbetarkvinnan Eivors uppväxt och mognad till medelålders trebarnsmor.

Den obevekliga verkligheten lägger krokben för Eivors planer, men hon försöker göra sin plikt mot livet och släpper inne taget. Eivor är envis och vill forma sitt liv själv. Porträtterat är kärleksfullt och okonstlat.

Daisy Sisters är en av 80-talets litterära pärlor. En på alla plan imponerande social roman, som ger mycket av svensk efterkrigsistoria och säker miljöskildring. Romanen är skönt befriad från lidandets förlamande grepp.

Matz Davidsen

Edward Lucie-Smith. KONSTHANTVERKETS HISTORIA. Övers. Bo Rundin. 281 s. Gidlunds 1982. Pris: ca 195:- ISBN 91-7021-394-1

Att på 280 sidor skriva en översikt över ett så mångskiftande ämne som konsthantverkets historia från antik till nutid, är en nästan omöjlig uppgift som kräver oerhördta kunskaper. Edward Lucie-Smith har dessa kunskaper.

Tyvärr fastnar boken i akademism. Linnér skriver tjockt om pseudofrågor: "Är det möjligt att skildra helgon realistiskt?". Om Dostoevskij förhållande till annan kristen tradition, hans idémässiga bakgrund, hans inställning till tsarismen (Polen!) får vi läsa i små lösa meningar.

Boken innehåller även bilder av *Torsten Billman*. Detta gör den värd att köpa trots att Svante Svensson

Ivar Lo-Johansson. ORDETS MAKTHISTORIEN OM SPRAKET. Med trägravyer av Sven Ljungberg. 269 s. Bonniers 1982. Pris: ca 125:- ISBN 91-7486-250-2

Han sätter in förenål och hantverkare i sitt sociala sammanhang. Hantverket och den tekniska utvecklingen ses som en följd av efterfrågan. Hantverkarens roll och status är under alla tider beroende av beställaren.

Lisen Hessner



Rudolf Meidner. OM LÖNTAGARFON-
DER. Övers. från tyskan Ulrich Herz. 76 s.
Tiden 1981. Pris: ca 31:-.

ISBN 91-550-2652-4

Assar Lindbeck. MAKT OCH EKONOMI.
Om fondfrågan. 79 s. Akademilitteratur 1982.
Pris: ca 52:-.

ISBN 91-7410-212-5

Rolf Englund. SAMTAL OM LÖNTAGAR-
FONDER. Medverkande: Per-Olof Edin,
Kjell-Olof Feldt, Stig Malm, Sören Mannhei-
mer, Karl-Erik Nilsson, Berndt Ohman. 144 s.
Timbro 1982. Pris: ca 39:-.

ISBN 91-7566-015-6

Czeslaw Milosz. MAKTOVERTAGANDET.
Övers. Martin von Zweigbergk. 291 s. Brom-
bergs 1982. Pris: ca 105:-.

ISBN 91-7608-054-4

Denna roman av Milosz handlar om Polen
under tiden strax före och efter andra världskrigets slut. Den handlar om hur Polen åter
inlemmas i den ryska intressessfären efter att
ha frigjort sig bara några årtionden tidigare.
Den handlar om det förhållandevis enkla valet
– att släss mot tyskarna – och det någor svårare
”valet i valet” – att släss mot tyskarna för att
sedan införa en borgerlig demokrati, eller en
oberoende socialistisk demokrati, eller en
kommunism stödd på den ryska röda armén.

Milosz själv har ju genom sin emigration
deklarerat sin uppfattning om det system som
kom att införas, men det har inte lett till någon
forenklad skildring med hjälter på ena sidan
och skurkar på den andra. I sammanhanget
rekommenderas Jerzy Andrzejewskis ”Aska
och diamanter” som jämförelse.

Lennart Ilke



V.S. Naipaul. BLAND DE RÄTTROGNA.
Övers. Rose-Marie Nielsen. 532 s. Bokförila-
get Bra Böcker 1982. Pris: ca 150:-.

ISBN 91-461-123-5

Naipaul har rest runt i Iran, Pakistan, Malaysia och Indonesien för att skärsåda islamens attraktionskraft och sambandet mellan religionen och den rättslighet, den sociala och ekonomiska korruption, som följer i dess spår.
Han träffar många mäniskor och ställer många frågor – här finns en rad minnesvärda porträtt.

Författarens olikartade upplevelser tycks hindra honom från att dra några mer djupgående slutsatser. Han kommer fram till att det är splittringen mellan västs materialism och islam som orsakat den iranska revolutionens ursparning. Sådana försiktiga förklaringar är naturligtvis tillåtna. Utvecklingen i Iran efter Shahens fall är komplicerad och svår förståelig. Kanske har intycken under resan förskjutit ambitionen från förklarande till beskrivande.

En sak förefaller oointvistlig: överallt i
dessa länder jäser det bland folket.

Martin Landahl

ISBN 91-7566-015-6

Meidners bok kan läsas som en ”den svenska fondmodellens historiebok”. Där redovisas motiven bakom det ursprungliga fondförfälaget som Meidner själv var huvudförfattare till; sedan hur motiven med tiden har förskjutits: från att främst åstadkomma en demokratiseering av näringslivet till att främst förse näringsslivet med investeringskapital. Boken är dessutom ett debattinlägg – för löntragarfonder.

Lindbecks bok är också ett debattinlägg – mot löntragarfonder. I några uppsatser granskas han möjligheterna att med kollektiva fonder komma tillräffa med problemen i svenska ekonomin vad beträffar ägande och makt över företag. Den negativa kritiken blandas med positiva förslag till lösningar.

Rolf Englands bok är ett något annorlunda debattinlägg. Englund, som är civilekonom och *fondmotståndare*, har intervjuat framträdande socialdemokrater och fackföreningsfolk om deras syn på löntragarfonder. Varför bara *fondanhängare*? Englund svarar själv: ”Vi fondmotståndare är så övertygade... att vi tror att ju mer folk får veta om fonderna desto kraftigare blir motståndet”.

Tillsammans ger dessa tre böcker en uppsjö av argument för och emot, men mest (och bäst) belyser de förvirringen kring löntragarfondsfrågan; en salig bländning av tro och ve-
tande, hopp och fruktan.

Pär Gustafsson

Karl Rune Nordkvist. SOLENS BARN. 232 s. Norstedts 1982. Pris: ca 105:-.

ISBN 91-1-821412-6

11-åriga, efterblivne Olle – son till en mentalt illa utrustad, förförd och övergiven kvinna – blir en dag beordrad att transportera byns nytilträdande lärarina och hennes syster till sjön. Det blir upptakten till ett omaka förhållande mellan Olle och Elisabeth, lärarinnans lungsjuka syster. Elisabeth säger att hon och Olle är solens barn.

Kring dessa två tecknar författaren med stor skicklighet livet i den illa norrländsbyn med handlaren som försnällar, stationskarlen som inte får sin aktenskapliga rätt hos sin frireligiosa hustru och som försöker med Olles mor, arbetarnas strejk som slås ner av myndigheterna och storbolagen, intriger och småskurenhet men också tro på de goda krafterna. Karl Rune Nordkvist är mycket läsvärd.

Birger Andersson

Karl Rune Nordkvist. SOLENS BARN.

370 s. Norstedts. Pris: ca 125:-.

ISBN 91-1-822262-5

Kriminologen Leif G W Persson hargett ut den sista fristående tredje delen av romantrilogin om förlängning om påstådd polisbrutalitet. Till det yttre är Samhällsbärfarna en berättelse om en utredning om förlängning om påstådd polisbrutalitet. I sin förlängning är boken en granskning av polisens befogenheter i sin brottsbekämpning. Boken blir därmed också till ett debattinlägg i frågan om Spanark, m.m.

Persson är naturligtvis väl förtrogen med sitt ämne. Därtill är han en utmärkt författare. Trots ännu traditionella belastningar liknar Samhällsbärfarna inget som tidigare skrivits. I vart fall är det en utmärkt roman om ett brott, som sannerligen kräver ett par sena kvällars läsning.

Matz Davidsson

Aleksander Scibor-Rylski i samarbete med Andrzej Wajda. **POLSK RAPSODI**. Roman. Inl. Anthony Burgess. Övers. Johan Malm. 275 s. Brombergs 1982. Pris: ca 105:- ISBN 91-7608-144-3

Wajdas omtalade filmer Marmormannen och Järmannen föreligger här i form av berättelser med samma namn. Genom rechercherna av en ung filmskapare, Agnieszka, och en radioreporter skildras på ett rapsodiskt och filmiskt, men verkningsfullt sätt. Mateusz Birkut, en arbets hälte under 1950-talets uppbyggnadsfas i Polen, och hans son, medlem av strejkkommittén i Gdansk 1980. Fadern är en manipulerad hjälte som råkar illa ut när vinden blåser "från ett annat håll", oppernerar sig, anpassar sig och skjuts under oroligheten 1970. Agnieszkas och sonens opposition är annorlunda än den av "sina föräldrars generation", och den ser ut att lyckas i och med regeringens överenskommelse med strejkkommittén. Men det officiella Polens svar: "Vi ska krossa dem som maskar! Det lovår jag!" är tyvärr dagens verklighet. En gripande bok.

Mariin Grass

Han Suyin. **MITT HUS HAR TVÅ DÖR-RAR**. Övers. Magnus K:son Lindberg. 458 s. Norstedts 1982. Pris: ca 175:- ISBN 91-1-823162-4

Det är de spänrande åren 1948–66 som skildras i Suyins självbiografi. Det är intressant när hon berättar om sina resor till Kina; om kampanjerna, det stora språnget, gränsstriderna med Indien och Sovjet m.m. Här blir det konkret och hon redovisar en del tidigare okända fakta. Hon gör skeenden förställda och hon tänker mer självständigt än tidigare.

Trist blir det dock när hon skildrar sitt eget liv utanför Kina. Det blir skvaleraktigt och prägtigt om kollegor, privat i dålig mening. Boken kunde med fördel kortats, men för den kinaintresserade ger den ändå en hel del.

Stig Hansén

Jens Erik Skydsgaard. **POMPEJI**. En romersk landsortssstad. Övers. Bengt Malicus. 188 s. 24 planscher. 2 utvärningskartor. Zindermans 1982. Pris: ca 140:- ISBN 91-528-0384-8

79 e Kr begravdes Pompeji under aska och pimpsten (ej lava!), låg sedan helt bortglömt i över tusen år och upptäcktes på nytt 1748. Som källa till kunskap om livet i en romersk landsortssstad har Pompeji självfallet en unik ställning.
Man har kommit invånarna förbluffande nära in på livet. Tex har man fastställt namnet på husens ägare med hjälp av de inskriptioner man funnit på väggarna!

Pompeji-forskningen utvecklas än. Professor Skydsgaard vid Københavns universitet har sammanfattat de resultat som publicerats till dags dato. På ett medryckande sätt redogör han för arbete och liv, stadsplan och arkitektur m m och diskuterar avslutningsvis vad Pompeji är oss om Rom. Den som far till Italien utan att först inhämta Skydsgaards bok gör trotsigen ett stort misstag.

Mats Miljand

Tore Zetterholm. **RESA TILL VÅRT URSPRUNG**. Ill med fotografier av Eino Hanski. 121 s. Författarförlaget 1982. Pris: ca 175:- ISBN 91-70-54-393-3

Bakom den pretentiosa titeln döljer sig turists "yrvakna" (enl förordet) resa i tiden, snarare från än till vårt ursprung. Detta identifieras med kulturerna i tvåflödslandet mellan Tigris och Eufrat för ca femtusen år sedan. Bokens behållning är en entusiasmusande introduktion till sumerernas och babyloniernas civilisationer, vilka utvecklade kilskriften, matematikens positionssystem och geometri halvannat årtusende före Euklides! När resan närmar sig det moderna Irak fördunklas bildeerna av Zetterholms liberalt mystiska, föreställningsvärld. Här finns ingen imperialism och statistiken blir poesi, vilket naturligtvis inte hindrar ställningstaganden mot tex i-ländernas museistölder men effektivt blockerar förståelsen av såväl sionistisk kolonisation som kriget mot Iran.

Dennis Zackrisson



Vi följer Kristin genom livet, från barndomen till döden. Vigläds med henne och vilider med henne.

1982, 100 år efter sin födelse, hyllas Sigrid Undset med en svensk nyutgåva av sin stora bok, där de tre delarna samlats till en enda finvolym. Kristin Lavransdotter och Sigrid Undset lever!

Marianne Fors

Bengt V. Wall, Dag Widman, Nisse Zetterberg. **SIXTEN LUNDBOHM**. En studie. Ill. 79 s. Ceters 1982. Pris: ca 185:- ISBN 91-85718-12-2

Målaren Sixten Lundbohm gick bort i höstas, 87 år gammal och verksam in i det sista. Den första boken om honom kom inte ut förrän 1982. Det är en liten anspråkslös men prydlig volym, fullmatad med bilder. De flesta är tyvärr svartvita, färgbilderna visar hur vackert hans måleri var. Han var kubist påverkad klassicist, och efter ett långt livs studier målade han oerhört förenklat och monumental. Texterna beskriver Sixten Lundbohms utveckling och analyserar hans bilder. Det är dels två omtryckta 50-talsartiklar, dels en ny text av Nisse Zetterberg. Boken innehåller också några texter av konstnären själv och en kortfattad biografi.

Ulla Wennerberg





Christa Wolff. LANDET SOM ICKE ÄR. Övers. Margaretha Holmqvist. 144 s. Norstedts 1982. Pris: ca 78:- ISBN 91-1-821171-2

Wolfs tredje bok på svenska är ingen roman i vanlig mening. Snarare en filosofisk essä i dialogform med korta, ofta aforistiskt tillspetsade meningar.

Författaren fantiseras om ett sammanknäf- fande 1804 i en by vid Rhen mellan de tyska romantikerna Heinrich von Kleist, Karoline von Günterode och Clemens Brentano vilka för ett lidelsefullt samtal med en läkare, en cynisk jurist och en naij illitterat köpmän. En tåmligen hopplös konversation, med fastlåsta positioner, om konstens eviga frågor: självför- verkligandet, konstens frihet, steget från idé till handling.

Resonemangen kan överföras till kulturens tillstånd i Wolfs hemland DDR. Centralgestalten von Kleist varmar för Napoleons ankomst: "Eftersom jag har svårt att förstå mig på list och slughet, har jag lärt mig att tiga. En svår, men lönande konst... Korsikanen står för dör- ren".

Jan Lidén

Luo Zewen, Jean-Pierre Drège, Dick Wilson, Hubert Delahaye. KINESISKA MUREN. 191 s. Övers. Christer Leopold. Rikt iii. Norstedts 1982. Pris: ca 280:-

ISBN 91-1-823092-X

Ofta nog drabbas man av total förvirring då man går in i kinesisk historieskrivning. Så dock i den mycket vackra boken om Kinas mur.

Qin Shi huangdi Kinas förste kejsare bedömde uppenbarligen förhållandena riktigt då han lät sammanfoga spridda statsmurar till ett helt. Efter honom löper murens historia genom förfall, vidmakthållande och restaura- tion. I allt väsentligt tycks den ha fungerat militärt och defensivt. Endast kortvarigt kan den ha haft offensiv funktion. Viktigt borde också vara att påvisa hur muren bundit sam- man vitt spridda områden genom att skapa en bestående kommunikationslinje. Transsibiriska järnvägen och Kinesiska muren har i långa stycken samma funktion.

I Kinesiska muren berörs problemen men uppgifterna är utspridda i bildtexter, snuttar och kartor. Syntes och pedagogik saknas.

Lars André